



Ανακοίνωση της Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Τις τελευταίες μέρες το ελληνικό κράτος και η Ε.Ε. δείχνουν το πιο αποκρουστικό τους πρόσωπο, ανοίγοντας ένα πόλεμο των σωμάτων αισφαλείας και στρατιωτικών μονάδων ενάντια σε αμάχους πρόσφυγες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς με την πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ο ελληνικός στρατός σε άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και την FRONTEX εμποδίζουν την είσοδο τους στην χώρα, τη στιγμή που η Τουρκία δε τους δέχεται πίσω.

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να ανοίξει τα σύνορα για τους πρόσφυγες, για να πάρουν άσυλο αλλά και για να μετακινηθούν στην Ευρώπη, στέλνει στρατό ενάντια σε γυναίκες, παιδιά και απροστάτευτο κόσμο, τους μεταχειρίζεται με βαρβαρότητα. Τοποθετούν συρματοπλέγματα, τους πνίγουν με τα χημικά, αναστέλλουν κάθε διαδικασία αίτησης ασύλου για 1 μήνα, προχωρούν σε ασκήσεις με τη χρήση πραγματικών πυρών στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από τις Καστανιές και τους Κήπους και, γενικότερα, στα περάσματα προσφύγων και μεταναστών, στη σύλληψη όλων των προσφύγων και μεταναστών που μπαίνουν στην Ελλάδα χωρίς καμία καταγραφή και την άμεση απομάκρυνσή τους από τη χώρα, ανοίγοντας ακόμα και πυρ(!) για να εκφοβίσουν τους πρόσφυγες ενώ πάνω από την περιοχή πετούν ελικόπτερα και έχουν επιστρατευτεί μέχρι και οι δυνάμεις καταδρομής ! **Καταπατούν κάθε έννοια «διεθνούς δικαίου».**

Υπεύθυνοι για αυτή τη κατάσταση δεν είναι άλλοι από την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, που εφαρμόζουν την αντιπροσφυγική πολιτική.

Η Ε.Ε., το NATO, οι ΗΠΑ από τη μια, επεμβαίνουν βομβαρδίζοντας χώρες για να τις ελέγχουν πολιτικά και οι πολυεθνικές να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά, εξωθώντας τους λαούς τους στην προσφυγιά. Από την άλλη, κλείνουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες, αντιμετωπίζοντας τους ως εισβολείς που πρέπει να αποτραπούν.

Αυτοί που μιλούν για την φύλαξη των συνόρων που απειλούνται από τους πρόσφυγες είναι οι ίδιοι που παραβιάζουν τα σύνορα των χωρών των προσφύγων με τις εισβολές τους.

Αυτοί που αρνούνται το άσυλο στους πρόσφυγες είναι οι ίδιοι που δίνουν άδεια παραμονής σε όσους έχουν κάποιες χιλιάδες ευρώ για να την αγοράσουν.

Αυτοί που έχουν ανοικτά σύνορα για τους ολιγάρχες και το κεφάλαια τους, τα κλείνουν για τους πρόσφυγες των πολέμων τους.

Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ανθρωποφύλακα της ΕΕ, με τη συμφωνία Ελλάδας, ΕΕ, Τουρκίας και τις συμφωνίες του Δουβλίνου. Επέτρεψαν και ενίσχυσαν την παρουσία της Frontex και τις περιπολίες των NATOϊκών δυνάμεων στο Αιγαίο, δημιούργησαν και διεύρυναν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα hotspot. **Μεθόδευσαν** γιγάντωση και χρηματοδότηση των μηχανισμών καταστολής των προσφύγων και των δομών εγκλεισμού τους. **Αποσύρθηκαν από τις ευθύνες της πολιτείας για στέγαση, πρόνοια, σίτιση,** εκπαίδευση, παραδίδοντας τις σε ΜΚΟ. **Αλλάζουν νόμους για να περιορίσουν το δικαίωμα στο άσυλο, να βαφτίζουν «ασφαλείς» εμπόλεμες χώρες προέλευσης,** να εκδίδουν μαζικές απορρίψεις αιτήσεων ασύλου και να προχωρούν σε επιχειρήσεις **συντεταγμένων μαζικών απελάσεων.** Ενίσχυσαν με την πολιτική τους και την αρωγή των ΜΜΕ την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τη ρατσιστική, αντιπροσφυγική πολιτική της δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις, τροφοδοτεί ακραίες ανθρωποφαγικές αντιδράσεις, άνοδο της ξενοφοβίας και της φασιστικής επιρροής.

Οι συμπεριφορές ντροπής για το ανθρώπινο είδος που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες από μερίδα φασιστοειδών στα νησιά (χυδαία και έξω από κάθε όριο αντιμετώπιση δυστυχισμένων ανθρώπων στην πλειοψηφία τους γυναικών και παιδιών που βρίσκονται στις βάρκες, προπηλακισμοί, κάψιμο του κέντρου προσφύγων στη Σκάλα Συκαμνιάς, κλείσιμο των δρόμων για να μην περάσουν οι πρόσφυγες, η απόφαση του δημάρχου Μυτιλήνης να κλείσει τα σύνορα του δήμου του) θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία. Ήδη είχαμε το πρώτο πνιγμένο δρόμο παιδί στη Λέσβο μετά την ανατροπή της βάρκας έξω από τη Μυτιλήνη.

Ο λαός μας, που ξέρει από προσφυγιά και μετανάστευση, δε θα γίνει θύμα της αντιπροσφυγικής προπαγάνδας, ούτε θα συναινέσει στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Ξέρει ότι άλλες χώρες, έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων και μεταναστών, σε σχέση με τον πληθυσμό τους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί ομαλά στη ζωή των τοπικών κοινωνικών, χωρίς διαμονή σε στρατόπεδα και γκέτο.

Ξέρει ότι η Ευρώπη-Φρούριο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι η Ευρώπη-Φυλακή των μέτρων λιτότητας, της φτώχειας και της ανεργίας για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Σήμερα περιορίζουν τους «ξένους», αύριο κάθε φτωχό, άνεργο, απόκληρο.

Αλληλεγγύη και κοινός αγώνας με πρόσφυγες και μετανάστες

Είναι αναγκαίο ντόπιοι και μετανάστες να παλέψουμε μαζί για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή. Να απομονώσουμε αυτές τις φασιστικές συμπεριφορές να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Είμαστε λαός που έχει πολεμήσει το φασισμό που έχουμε εκατομμύρια έλληνες μετανάστες σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Ξέρουμε καλά ότι οι πρόσφυγες μετανάστες δεν είναι οι εχθροί μας, είναι τα κατεξοχήν θύματα πολέμων και ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Εχθροί μας είναι οι κυρίαρχες πολιτικές, ο ιμπεριαλισμός, οι πόλεμοι. Αγωνιζόμαστε ενάντια στις ρατσιστικές και τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ και της κυβέρνησης, ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό και τον πόλεμο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

- Άμεση κατάργηση της πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΕΑ που καταπατά το «διεθνές δίκαιο» και όλα τα δικαιώματα.
- Άμεση αποχώρηση από τα σημεία εισόδου προσφύγων και μεταναστών, των «ομάδων αποτροπής», του στρατού, της αστυνομίας, των λιμενικών δυνάμεων και της Frontex. Περιθαλψη, άσυλο και στέγη σε όσους το επιζητούν. Χαρτιά και ελεύθερη μετακίνηση προς τους προορισμούς τους σε όλους τους υπόλοιπους.
- Να μην δημιουργηθεί κανένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών είτε ανοιχτού, είτε κλειστού τύπου. Να κλείσουν η Μόρια, η ΒΙΑΛ και το Βαθύ τώρα.
- Άμεσος απεγκλωβισμός των προσφύγων από τα νησιά. Ελεύθερη μετακίνηση τους στην ενδοχώρα και στις χώρες προορισμού τους. Κόντρα στη συμφωνία Ελλάδας, ΕΕ, Τουρκίας και των συμφωνιών του Δουβλίνου.
- Διαμονή των προσφύγων μέσα στις πόλεις και τα χωριά σε ανθρώπινες συνθήκες. Επέκταση της λειτουργίας του προγράμματος στέγασης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και σπίτια, ενάντια στη γκετοποίηση και τη διαμονή τους έξω από τον αστικό ιστό. Προγράμματα στήριξης από τις δημόσιες υπηρεσίες.
- Δικαίωμα στο άσυλο, όχι στον περιορισμό του. Προστασία στους πρόσφυγες. Ιδιαίτερη μέριμνα και επείγουσα προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.
- Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επεμβάσεις και στην παροχή διευκολύνσεων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ και ευρωπαϊκών κρατών. Κλείσιμο όλων των βάσεων. **Ειρήνη και αλληλεγγύη των λαών.**