



## Η μετανάστευση και οι αντίξοες συνθήκες του Αφγανιστάν

Της **ΦΑΤΙΜΕ ΣΕΝΤΑΓΑΤ**

**Ο**ι συνθήκες ζωής χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα στο Αφγανιστάν θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. Πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι δεν έχουν πλέον πού την κεφαλήν κλίνει, προσφεύγουν στο γειτονικό και ομόγλωσσο Ιράν. Εκεί δεν τους καλοδέχονται, δεν τους δίνεται η πρόπευσα σημασία και οι άνθρωποι αναγκάζονται να επιχειρήσουν, με ρίσκο τη ζωή τους όπως και των παιδιών και των οικογενειών τους, τη μεγάλη κίνηση, το τρομακτικό και ριψοκίνδυνο ταξίδι. Όταν όμως φτάνουν στην Τουρκία, βρίσκουν όλα τα σύνορα κλειστά και η ελπίδα τους εξαχνίζεται.

Στην Τουρκία πολλές οικογένειες, ακόμη και με νεογέννητα παιδιά, κοιμούνται στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και σε πολλές περιπτώσεις υποφέρουν από δίψα και πείνα. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, περιμένουν

να ανταποκριθούν οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και η Ε.Ε., και να τους σώσουν, αλλά η τουρκική κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως και σε πολλές περιπτώσεις τους επαναπατρίζει, με το σκεπτικό ότι αυτή η κίνηση θα εμποδίσει την περαιτέρω

### Φατιμέ Σενταγάτ

**Η ΜΙΚΡΗ** της παρέας, η γνωστή μας Φατιμέ Τζουν, αν τη ρωτήσεις πόσο χρονών είναι, 12 θα σου πει. Αυτή είναι η απάντησή της από το 2016 που την ξέρουμε. Κάθε φορά η ίδια. Μας κάνει να γελάμε και να σκεφτόμαστε πως όσο κι αν δεν το θέλουμε, μεγαλώνουμε καθημερινά! Η Φατιζούν έβγαλε τη μαντίλα, πάει σχολείο και ο πατέρας της καμαρώνει γι' αυτήν σε κάθε συνάντηση γονέων της ομάδας μας. Σύντομα τα κείμενά της θα είναι απευθείας γραμμένα στα ελληνικά.

αύξηση της ροής των μεταναστών.

Το ερώτημα είναι εάν οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν ασφάλεια, θα έθεταν τη δική τους ζωή αλλά και των παιδιών τους σε κίνδυνο κατ' αυτόν τον τρόπο; Είναι ολοφάνερο ότι θέτουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, αποκλειστικά και μόνο με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Ας σκεφτούμε ανθρώπινα, ας αντιληφθούμε τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι επωμίζονται τα μύρια όσα προκειμένου να δουν μια μικρή λάμψη χαράς και ευτυχίας κοντά σας.

Είδαμε και ακούσαμε πως στις 22.4.2018 χάθηκαν 57 ζωές και εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τρομοκρατική επίθεση. Γνωρίζετε γι' αυτούς τους 57 νεκρούς και πόσες οικογένειες πενθούν ή γνωρίζετε για τους εκατοντάδες τραυματίες και πόσες οικογένειες υποφέρουν; Κάθε μέρα εκτελούν, δολοφονούν. Εάν αυτή η φονική επίθεση που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν είχε συμβεί σε άλλη χώρα, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας θα ήταν ίδια;