

Απόψεις (/opinions/10850) › Στήλες (/columns/10854) › Ρήσεις & Παραπολιτικά (/columns/10900)

Μισανθρωπία

Τσουκνίδας Λάμπρος (/editor/39991)

Δημοσίευση: 12 Φεβρουαρίου 2020 14:55



Κάθε φορά που η Ν.Δ. αμολάει τον αντιπρόεδρό της, συνειδητοποιείς ότι ο λόγος του δεν επιδέχεται πολιτική κριτική, ξεφεύγει από τα όρια της όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης για προτάσεις, θέσεις και αποφάσεις, διότι απλούστατα, όπως ορθά επισήμανε ο **Γιώργος Ψυχογιός** (στην ΕΡΤ1), "αποπνέει μίσος για τον άνθρωπο και αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή". Ο Άδ. Γεωργιάδης αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως... κουνούπια!

Ο λόγος αυτής της κατηγορίας στελεχών της Ν.Δ., που όλο και πληθαίνουν, δείχνει ότι δεν μπορεί να τους συγκινήσει το πτώμα ενός παιδιού (σαν αυτό που βρέθηκε στα νερά της Ιταλίας) το οποίο κουβαλούσε ραμμένους στα ρούχα του σε αδιάβροχη θήκη τους βαθμούς του. Όσοις μεγαλόσταυρους και αν κάνουν στις τελετές των εκλογικών τους περιφερειών, όσες σέλφι και αν βγάλουν μπροστά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του παρελθόντος, είναι φανερό ότι δεν αναγνωρίζουν στον ξένο καμία ανθρώπινη ιδιότητα (εκτός και αν είναι διάσημος και πλούσιος), δεν συμμερίζονται τα όνειρά του για μια καλύτερη ζωή - όπως, άλλωστε, δεν τα συμμερίζονται και για τους φτωχοποιημένους ντόπιους...

Στο αριστούργημα των γαλλικών γραμμάτων «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας», ο Σελίν περιγράφει με χειρουργική ακρίβεια τη μεταμόρφωση ενός κανονικού ανθρώπου, ειρηνιστή εν προκειμένω, σε φασίστα - το τραγικό είναι ότι ο συγγραφέας περιγράφει τη δική του μεταμόρφωση. Και αυτή η μεταμόρφωση έχει ένα σημείο εκκίνησης: τη μισανθρωπία. Η ρητορική του αντιπροέδρου της Ν.Δ. και των συνοδοιπόρων του, όλων αυτών που φαντασιώνονται κλειστά κέντρα στα πρότυπα της ξεραΐλας της Μακρονήσου και είναι έτοιμοι να θυσιάσουν ευρωπαϊκά κονδύλια -που θα πάρουν από μας- για να υποστηρίξουν την ορμπανική τους πολιτική, αυτό το δηλητήριο χύνουν στις τοπικές κοινωνίες: τη μισανθρωπία, η άλλη πλευρά του οποίου είναι η φιλαυτία. Η φιλαυτία των ίδιων, που την βλέπουμε σε κάθε νόμο τους, σε κάθε τους ρύθμιση και χάριν της οποίας ωθούν τους φτωχούς ανθρώπους να μάθουν ότι για να επιβιώσουν, για να ζήσουν όσο καλύτερα μπορούν, οφείλουν να αφήσουν τους άλλους να πεθάνουν. Αυτή τη μισανθρωπία οφείλει να παλέψει η Αριστερά όλων των χρωμάτων...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την περιήγησή σας. Περισσότερες πληροφορίες
(<http://www.avgi.gr/article/10767322>)

×

**#γιώργος ψυχογιός (/web/guest/tag?
p_p_id=101_INSTANCE_TAG&p_r_p_564233524_tag=γιώργος ψυχογιός)
Τσουκνίδας Λάμπρος (/editor/39991)**