



Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

22.02.2016, 06:00

«Είναι πρόσφυγες, όχι εγκληματίες»

Γιώργος Παγούδης



A- A+

Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό με νεκρό παιδί σημειώθηκε στις ακτές της Χίου. Με λίγα 24ωρα διαφορά, πάλι στην Αγία Ερμιόνη, ακόμα ένα προσφυγόπουλο έφτασε νεκρό στην αγκαλιά της μητέρας του το Σάββατο το βράδυ.

Πρόκειται για ένα αγοράκι αφγανικής καταγωγής ενός έτους ή και λίγο μεγαλύτερο, που δεν άντεξε τις συνθήκες του ταξιδιού και έφτασε ξέπνοο στο γραφικό λιμανάκι.

Μαζί του ήταν η μητέρα με τα δυο αδελφάκια του, ενώ ο πατέρας είχε μείνει πίσω στην Τουρκία και αναμενόταν στη Χίο με κάποια από τις επόμενες βάρκες.

Σε πανομοιότυπο περιστατικό που προηγήθηκε, με αγόρι πάλι αφγανικής καταγωγής, η νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε παθολογικά αίτια που αποδίδονται στις κακουχίες του ταξιδιού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το παιδί αυτό, αν και τεσσάρων ετών, ήταν μόλις εννέα κιλά...



Εναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε μια ομάδα ντόπιων και διεθνών εθελοντών στη Χίο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τον κλειστό χαρακτήρα του hotspot στο παλιό εργοστάσιο της ΒΙΑΛ, στο Χαλκειός της Χίου.

Από το πρωί του Σαββάτου εγκατέστησαν ένα κλουβί στην κεντρική πλατεία της Χίου και μπήκαν μέσα (παραμένουν ακόμη εκεί μέχρι και σήμερα το πρωί), ώστε να στείλουν μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη «φυλάκιση» των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη δυστυχία.

«Ρατσιστική υποβάθμιση»



Στη δήλωσή τους, που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι:

«Όλες οι πιθανότητες autárκειας των προσφύγων θα περιοριστούν, λόγω της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και της απομακρυσμένης τοποθεσίας από καταστήματα και δημόσιους χώρους. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του στρατοπέδου είναι ήδη περιφραγμένο. Πιστεύουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο εκεί θα φυλακιστούν, θα κρατηθούν σαν να είναι εγκληματίες και θα απελαθούν.

»Αυτό αποτελεί ρατσιστική υποβάθμιση των μεταναστών, καθώς αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του χωρίς σοβαρή αιτία! Βλέπουμε τη μεταναστευτική κίνηση ως συνέπεια του δυτικού ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε καθήκον μας να καλωσορίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν από τη φτώχεια και τον πόλεμο».