

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ΄

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4. Συζήτηση της υπ' αριθμόν 1/1/4-10-2016 επίκαιρης επερώτησης εννέα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Επίσημες καταγγελίες και “σκιές” στη διαχείριση του προσφυγικού», σελ. 1022 - 1051

Την περιοχή τους θέλουν να σώσουν, κύριε Υπουργέ!

Μιλήσατε προηγουμένως. Επισκεφθήκαμε με την κ. Γεννηματά το «ΒΙΑΛ» στη Χίο. Ξέρετε κάτι; Ακούσαμε από δύο διαφορετικούς συναδέλφους δύο διαφορετικά νούμερα. Ο ένας συνάδελφος λέει: «Τεσσερισημίσι χιλιάδες». «Γελάει ο κόσμος», λέει ο άλλος συνάδελφος, «δεν είναι για τεσσερισημίσι, είναι πολύ λιγότεροι».

Ξέρετε, λοιπόν, τι θα σας πω; Πήγαμε στη Χίο -και εγώ δεν είμαι από την Χίο, απλώς είμαι υπεύθυνος του τομέα αυτού - και ρώτησα εγώ προσωπικά τρεις διαφορετικούς θεσμικούς παράγοντες του νησιού πόσοι είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στο νησί.

Κύριε Υπουργέ, πήρα τρεις διαφορετικές τέτοιου είδους απαντήσεις. Ξέρετε γιατί πήρα τρεις διαφορετικές απαντήσεις; Δεν θέλω να εκθέσω τους ανθρώπους, αλλά και οι τρεις είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο, λοιπόν, γιατί, όταν έρχονται και παίρνουν τα τρίπτυχα - ξέρετε τι είναι τα τρίπτυχα - φεύγουν, γιατί δεν μπορούν να μείνουν, γιατί το hot spot ως κέντρο φιλοξενίας είναι γεμάτο.

Επανέρχονται μετά από λίγο καιρό, κύριε Υπουργέ και μένουν πού;

Κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν το είπατε; Πού μένουν μετά; Σε αυτό το οποίο ονομάσατε «άτυπο κέντρο φιλοξενίας του δήμου»; Φαντάζομαι ότι έχετε περάσει από εκεί και όχι ότι έχετε περάσει μόνο, αλλά μήπως έχετε διαπιστώσει ότι δεν είναι ανθρώπινες οι συνθήκες; Ξέρετε ότι κοιμούνται παντού, όπου μπορούν, γιατί δεν υπάρχουν χώροι;

Έτσι, λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτά είναι τα προβλήματα, πρέπει να ξαναμιλήσουμε και θα ξαναμιλάμε γι' αυτά τα ζητήματα.

Όμως, είπατε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ και το βρίσκω και αυτό προκλητικό. Μου το έστειλαν προηγουμένως και μου είπαν «γιατί μας ακυρώνει έτσι;». Είπατε ότι δεν υπάρχει υγειονομικό πρόβλημα στα νησιά. Μήπως έχετε ρωτήσει τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς;

Μήπως έχετε διαισθανθεί το γεγονός ότι δεν θέλουν να αποκαλύψουν ζητήματα τα οποία θα μας εκθέσουν, κύριε Υπουργέ, ως χώρα; Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς έχουν προσβληθεί από ασθένειες και δεν το ομολογούν;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Όπως;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν ξέρετε; Να ρωτήσετε, παρακαλώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ποιες ασθένειες;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Να ρωτήσετε τους συνδικαλιστές αστυνομικούς και λιμενικούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τι λέτε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Θα σας πω τι έχουν. Μήπως ξέρετε πόσοι νοσηλεύτηκαν ή πόσοι αποπειράθηκαν να νοσηλευτούν στη Χίο και δεν υπάρχουν φάρμακα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Αποπειράθηκαν να νοσηλευτούν;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Και θα μου πείτε πού;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αποπειράθηκαν;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Στη Χίο, στην εκλογική σας περιφέρεια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν αίσθηση του καθήκοντος, κάτι που δεν ξέρω αν έχετε...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Απόπειρα νοσηλείας;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι απόπειρα. Αποπειράθηκαν, αλλά δεν μπορούν. Δεν υπάρχουν φάρμακα. Δεν βρίσκουν φάρμακα και ξέρετε κάτι; Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί, όταν θα γυρίσετε ξανά στο νησί σας, θα σας εξηγήσουν και ποιο αστυνομικοί νοσηλεύτηκαν και ποιοι λιμενικοί.

Αυτά, όμως, προκαλούν, κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης.

Έχετε ακούσει για το μαντού; Ρωτάω επειδή θέλετε να κάνουμε διάλογο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τι είναι η μαντού, κύριε, ξέρετε; Τι είναι αυτά που λέτε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όπως οι ίδιοι δεν το έχουν αποκαλύψει, καλό είναι και εσείς να πάτε να τους ρωτήσετε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Είμαι γιατρός. Τι λέτε; Λέτε για μαντού; Μαντού σημαίνει ότι ήρθε σε επαφή κάποια στιγμή στη ζωή του με ένα...

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας όλα αυτά προηγουμένως, αναρωτήθηκα αν, προσερχόμενος στο Βήμα, στη δευτερολογία σας θα ξεκινούσατε πάλι με αυτό που είπατε: «Μα, να ξαναπούμε πάλι τα ίδια;». Αυτό είπατε προηγουμένως.

Θα μου επιτρέψτε να σας πω -δεν έχω καμμία διάθεση αντιπαράθεσης για αυτό το θέμα- ότι ήταν προκλητικό.

Ήταν προκλητικό, γιατί προκαλείτε τέτοιες φωνές, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς.

Θα ξαναπούμε τα ίδια και πολλές φορές θα ξαναπούμε τα ίδια, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν, κύριε Υπουργέ και όταν έρχονται οι συγκεκριμένοι πολίτες από τα συγκεκριμένα νησιά στα οποία αναφέρεστε, τα προβλήματά τους θέλουν να λύσουν, αλλά όχι τα ατομικά τους προβλήματα ο καθένας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ηπατίτιδα ξέρετε τι σημαίνει, κύριε γιατρέ; Ξέρετε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασθενής. Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν ντρέπεστε λίγο να τα λέτε αυτά από το Βήμα της Βουλής;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ξέρετε πόσοι έχουν βγει εκτός υπηρεσίας στο νησί, στο οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε τον κόσμο; Αυτό σας λέω.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αυτά που λέτε είναι απαράδεκτα. Είναι ντροπή να τα λέτε αυτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Να κρατηθεί ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν τον διακόπτεται όταν με διακόπτει.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Καλύτερα να σταματήσετε να ομιλείτε διότι εκτίθεστε!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας λέω απλώς, λοιπόν, ότι αυτά είναι καταγγελίες από συνδικαλιστικές ενώσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν οι καταγγελίες αυτές και είναι επώνυμες.

Είπατε προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, ότι ευτυχώς ο νέος γραμματέας υποδοχής που έχει έρθει, έρχεται σε ένα περιβάλλον που έχει σταθεροποιηθεί. Έχει σταθεροποιηθεί αυτό το περιβάλλον με αυτά τα προβλήματα, όταν στο ίδιο νησί της Χίου ξέρετε ότι δεν υπάρχει ακόμη, μετά από τόσους μήνες, συντονιστής; Πήγαμε σε επιτόπια επίσκεψη για να ρωτήσουμε ποιος είναι ο συντονιστής που να μπορεί να μας μιλήσει για τα προβλήματα και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει συντονιστής.

Αντίθετα, κύριε Υπουργέ, διαβάζουμε - και απαντήστε και στη δικιά μας ερώτηση - ότι σε ορισμένες περιπτώσεις για ορισμένους συντονιστές υπάρχει απόφαση για τον διορισμό τους. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν βγει πουθενά, τουλάχιστον εμείς δεν τις είδαμε. Δεν είναι γνωστές. Δεν είναι γνωστές οι αρμοδιότητές τους. Δεν είναι γνωστό το εύρος των εξουσιών τους.

Πέρα από μία νεαρή συντονίστρια που έγινε γνωστή μετά από καταγγελία Βουλευτού σας - και περιμένει, σύμφωνα με τον Υπουργό, να προσληφθεί γιατί κρίθηκε, λέει, ότι έχει επαρκή προσόντα-, υπάρχουν μια σειρά άλλοι οι οποίοι δεν έχουν οριστεί και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ακούγονται ότι είναι πρώην δήμαρχοι, παιδικοί φίλοι του Υπουργού. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σχέδιο. Περί αυτού πρόκειται.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας, διότι για δύο λεπτά, τουλάχιστον, με είχαν διακόψει.

Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η διαχείριση -που έχει σταθεροποιηθεί κατά τα άλλα!- του προσφυγικού. Ο προϋπολογισμός των δύο έργων που προέκυψαν λόγω της αυξημένης προσφυγικής ροής είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να τα πάρει ως έκτακτη επιχορήγηση λόγω των συνθηκών η χώρα μας, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Αντίθετα, υπάρχει ή δεν υπάρχει σε αυτά τα δύο έργα συμμετοχή του 25% του ελληνικού κράτους; Υπάρχει. Εάν υπάρχει - και απαντήστε μου αν κάνω λάθος- συμμετοχή 25% από τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, τα 3 εκατομμύρια ευρώ στα 12 εκατομμύρια...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για ποια έργα λέτε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Το πρώτο έργο είναι για την επιμόρφωση των παιδιών των προσφύγων. Το δεύτερο έργο - θα σας το δώσω - είναι στην περίοδο 2014 - 2020 και έχει κάνει με τα επείγοντα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβετε άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε προηγουμένως, έδωσε με τη διαδικασία επειγόντων μέτρων ήδη 6 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο θα φτάσει ο τελικός προϋπολογισμός όλης αυτής της διαχείρισης; Είχαμε ζητήσει να μάθουμε - και δεν μας απαντήσατε - πόσο έχει κοστίσει μέχρι τώρα.

Να σας πω και κάτι άλλο, στο οποίο θα ήθελα μια απάντηση και θα την αναμένω. Κύριε Υπουργέ, είναι τόσο δύσκολο, λόγω της επείγουσας κατάστασης, της έκτακτης κατάστασης, να υπάρξει μια ειδική σελίδα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπου θα αναρτώνται τα πάντα, έτσι ώστε να μην μιλάει κανένας για αναθέσεις; Γιατί μέχρι τώρα ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, αλλά ούτε από τα άλλα Υπουργεία έχουμε ένα συνολικό νούμερο που να

λέει ότι μέχρι τώρα κόστισε τόσο και τα επόμενα χρόνια προβλέπουμε ότι θα κοστίσει τόσο.

Κλείνω με αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα σχεδιασμού. Πράγματι, τα νησιά δεν μπορούν να αντέξουν την παραμονή όλων αυτών των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών.

Προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για έστω και προσωρινή αποσυμφόρηση, με εγκατάσταση των ανθρώπων αυτών στην ενδοχώρα, χωρίς να παραβιάζεται η συμφωνία, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.

Η συμφωνία δεν γράφει κάτι τέτοιο. Η εφαρμογή της συμφωνίας που επιλέξατε εσείς να κάνετε έχει εγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους στα νησιά. Ναι, αλλά ο οικονομικός μαρasmus θα δημιουργήσει μια νέα μετανάστευση και η νέα μετανάστευση είναι όταν τα παιδιά μας ρωτούν ότι έκλεισε η τουριστική περίοδος, ξέρουμε ότι το χρόνο έχουμε 80% κάτω και από εκεί και πέρα δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε στο νησί μας.

Σε αυτά οφείλετε να απαντήσετε. Και αυτά θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.