

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ΄

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

#### ΘΕΜΑΤΑ

#### Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4. Συζήτηση της υπ' αριθμόν 1/1/4-10-2016 επίκαιρης επερώτησης εννέα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Επίσημες καταγγελίες και “σκιές” στη διαχείριση του προσφυγικού», σελ. 1022 - 1051

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Υπουργό, τον οποίο προσωπικά, παρ' όλο που είναι Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης, τον εκτιμώ και τον σέβομαι και πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει πράγματα. Για αυτό τον άκουσα πολύ προσεκτικά και άκουσα που είπε επί λέξει ο Υπουργός, εσείς: «Ελάτε να συνεργαστούμε, να βάλουμε πλάτη, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, χωρίς ψέματα», είπατε, «και χωρίς αντάρτικα». Αυτό το είπατε ως εκπρόσωπος της «Κυβέρνησης Πινόκιο», που μας έχει φλομώσει στο ψέμα και που επί τέσσερα-πέντε χρόνια είχε ένα συνεχές, διαρκές αντάρτικο.

Από τότε που έσκασε αυτή η κρίση, που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι «η κρίση έφερε τα μνημόνια και όχι τα μνημόνια την κρίση», εσείς μας καταχειριάζατε στα κανάλια ότι είμαστε εκπρόσωποι των δανειστών, η Κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείτε και στην οποία συμμετέχετε, κύριε Μουζάλα. «Η κρίση έφερε τα μνη-

μόνια και όχι τα μνημόνια την κρίση». Τώρα το λένε αυτό συριζαίοι. Εκπροσωπώντας τους δανειστές; Έγιναν γερμανοτσολιάδες, δωσίλογοι, κουκουλοφόροι, Τσολάκογλου, Κουϊουλινγκς;

Για να μην το γενικεύσω πάρα πολύ και συνεχίσω σε αυτό το στυλ και σε αυτήν την ένταση, θέλω να σας πω ότι όταν εμείς, στην αρχή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΞΕΛ, της πρώτης φοράς αριστεροδεξιάς Κυβέρνησης, αυτής, λέγαμε ότι είναι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και όχι οι λαθρομετανάστες, αλλά οι παρανόμως διακινούμενοι μετανάστες, υπήρχαν πολλοί συριζαίοι που έλεγαν ότι «δεν υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες, όλοι άνθρωποι είναι», κάτι τέτοιες εξυπνάδες, κάτι τέτοιες ιδεοληψίες. Χαίρω πολύ. Και οι νεκροί και οι ζωντανόι άνθρωποι είναι, όλοι άνθρωποι είναι, όλα τα όντα που υπάρχουν σε αυτήν τη γη είναι άνθρωποι. Αλλά είναι άλλο οι μετανάστες και άλλο οι πρόσφυγες. Άλλη αντιμετώπιση ήθελε η μία κατηγορία και άλλη η άλλη και άλλη η τρίτη, δηλαδή οι παρανόμως διακινούμενοι μετανάστες. Αυτές είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες και θέλουν τρεις διαφορετικές αντιμετώπισεις.

Και υπήρχε η κ. Τασία, η κυρία Υπουργός, που είχε ανοίξει τις ανγκάλες της χώρας, και έλεγε ότι έχουμε μια μεγάλη καρδιά και ανοιχτή αγκαλιά και λιάζονταν στις πλατείες αυτοί οι «μεταναστο-προσφυγο-άνθρωποι», οι οποίοι μετά εξαφανιζόντουσαν για την Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κ. Τασία κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα τέτοια. Εσείς λείπατε τότε. Δεν ξέρω αν ήσασταν στη χώρα. Εάν ήσασταν εδώ θα πρέπει να τα έχετε ακούσει αυτά.

Όταν ανοίξαμε, λοιπόν, τα σύνορα και υποδεχθήκαμε με αγάπη όχι τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά ανθρώπους από τη Μακρέμ, από το Αλγέρι, από το Μαρόκο, από τη Μαυριτανία, από τη Νιγηρία, από τη Ζιμπάμπουε, από τη Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, οι οποίοι δεν ήταν πρόσφυγες της κρίσης της Συρίας, δώσαμε το σύνθημα ότι «Είμαστε μια ανοιχτή χώρα, ελάτε» και μάλιστα απειλούσαμε την Ευρώπη. Μπροστά στην κ. Τασία, ήταν ο κ. Πάνος δίπλα, ο οποίος απειλούσε την Ευρώπη ότι θα πλημμυρίσουμε τα «Βερολίνα» και τις Βρυξέλλες με λαθρομετανάστες, ότι εάν δεν είσατε εντάξει, θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα σας τους ξεφορτώσουμε εκεί. Ο κ. Πάνος Καμμένος τα έλεγε αυτά, της αριστερής Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της αριστερής Κυβέρνησης!

Σήμερα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο, ένα θλιβερό επεισόδιο πάλι στη Μόρια, στη Λέσβο, άλλη μια εξέγερση με εμπρησμούς, με φωτιές, με συλλήψεις και προσαγωγές. Ήταν η πολλοστή φορά που έγινε και όχι μόνο στη Λέσβο, ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλήνη, δεν θυμάμαι, σε κάποιο από αυτά τα νησιά. Αυτό ήταν αστείο.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΗΣ:** Ωραίο αστείο.

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ:** Καλό αστείο; Επιτυχημένο; Όπως και η στροφή τριακοσίων εξήντα μοιρών, που έλεγε ο Πρωθυπουργός.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:** Κάντε άλλη μία!

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ:** Και από την άλλη μεριά!

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ:** Ο Πρωθυπουργός το έλεγε αυτό. Απόφοιτος Πολυτεχνείου. Ο Πρωθυπουργός έλεγε «Μην περιμένετε από εμένα να κάνω στροφή τριακοσίων εξήντα μοιρών». Έχει, όμως, κάνει στροφή και ενενήντα και εκατόν ογδόντα και τριακοσίων εξήντα και επτακοσίων είκοσι μοιρών.

Θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση αυτή και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΞΕΛ, η αριστερή, έχει αποτύχει παταγωδώς στη διαχείριση αυτής της κρίσης, την οποία σε ένα μεγάλο βαθμό προκάλεσε, την οποία σε ένα μεγάλο βαθμό αρνήθηκε από την αρχή να αντιμετωπίσει. Έκλεισε την Αμυγδαλέζα ως σύγχρονο Νταχάου, γιατί ήταν πολύ απάνθρωπες οι συνθήκες. Τώρα την ανοίξαμε ξανά την Αμυγδαλέζα –και είναι «Μουζάλας Resort» ή «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΞΕΛ Resort»- και άλλες είκοσι, τριάντα που ανοίξαμε και που θα έπρεπε να έχουμε ανοίξει και ως κέντρα μετακίνησης και για να αποδώσουμε άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται άσυλο και να διευκολύνουμε αυτούς που θέλουν να πάνε αλλού και να γυρίσουμε, να επαναπροωθήσουμε προς τα πίσω αυτούς που δεν έχουν κανένα τέτοιο δικαιολογητικό, για να απαιτήσουν άσυλο ή μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα.

Στις πρόσφατες δηλώσεις, οι μεταναστευτικές εισροές έχουν

αυξηθεί 750% σε σχέση με το 2014 και το 2015.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω κι από τη δευτερολογία μου χρόνο.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης):** Δεν υπάρχει δευτερολογία στους κοινοβουλευτικούς. Θα έχετε, όμως, μια ανοχή όπως δείξαμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Συνεχίστε.

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ:** Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Ακούσαμε λοιπόν τις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής πως αν καταπέσει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας θα περάσουμε πολύ δύσκολες στιγμές. Ζητάει τώρα από όλα τα κόμματα να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους και τα αδελφά τους κόμματα στην Ευρώπη ο καθένας, να βάλουν πλάτη για να κρατηθεί η συμφωνία αυτή με νύχια και με δόντια. Σωστό.

Ακούσαμε τις καταγγελίες της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ της κ. Σταμπουλή ότι μέλος του κόμματος όχι μόνο πήρε έργο στίψης προσφύγων, ύψους 750 χιλιάδων ευρώ, αλλά θα ελέγχεται από την κόρη του αυτό το έργο. Ακούσαμε και αιχμές για σπατάλες στο προσφυγικό από τον Οδυσσέα Βουδούρη.

Εγώ θέλω να επαναφέρω το ερώτημα: Με το κόστος ζωής στη Νορβηγία και με το κόστος ζωής στην Ελλάδα, η διαφορά από 12 χιλιάδες εκεί, με 15,5 έως 18 χιλιάδες εδώ, όπως είπε ο κ. Βουδούρης στο ραδιόφωνο, ποια είναι; Ποιο είναι το κόστος κατά άτομο εδώ; Πρέπει ο Υπουργός να απαντήσει. Πόσο στοιχίζει κατά άτομο στην Ελλάδα ένας πρόσφυγας ή ένας μετανάστης, σε σχέση με τις 12 χιλιάδες της Νορβηγίας; Η Νορβηγία, νομίζω, ότι δεν παίρνει και πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευθετήσει τέτοια ζητήματα. Εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά, τα οποία τα διαχειρίζονται κάποιοι ΜΚΟ και κάποιοι «ημέτεροι».

Νομίζω ότι κάνουν μεγάλο αλισβερίσι και γίνεται μεγάλο νταλαβέρι με το προσφυγικό, το οποίο η Κυβέρνηση το χρησιμοποιεί και ως μοχλό πίεσης προς την Ευρώπη και ως σύστημα «να τακτοποιήσουμε διάφορα πελατάκια». Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα και διευθύνσεις, τι γίνεται στα νησιά, τι γινόταν στην Ειδομένη, τι γινόταν στην Ηγουμενίτσα, πόσοι δικηγόροι και ποιανού κόμματος μέλη ήταν αυτοί, οι οποίοι υπερασπιζόνταν τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και έλεγαν για την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων κ.λπ..

Αυτά τα πράγματα τα έχουμε ακούσει δεκάδες φορές και με αυτές τις ανόητες και ηλίθιες πολιτικές, τις ατελέσφορες και τις απολύτως αναποτελεσματικές –όχι τις δικές σας, κυρίως τις προηγούμενες. Αλλά και οι δικές σας τώρα δεν είναι και οι καλύτερες. Μας είπατε εδώ «κουτσά στραβά». Το δέχομαι. Αλλά αυτός ο φασιστικός αθλιότητα ρατσιστών και εγκληματιών και παραφρόνων δυναμώνουν, που εντείνονται και ακούγονται μέσα στη Βουλή –και ντρέπομαι που τα ακούω- από τέτοιες πολιτικές, ανόητες, ατελέσφορες και ιδεοληπτικές προκαλούνται, ότι είναι όλοι άνθρωποι. Δηλαδή και οι ισοβίτες από το Μαρόκο που έχουν πέντε φόνους ο καθένας και είναι εδώ πέρα ανάμεσά μας είναι και αυτοί άνθρωποι.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης):** Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε Ψαριανέ. Έχετε υπερβεί τον χρόνο κατά πολύ.

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ:** Θα ήθελα να πω πάρα πολλά περισσότερα πράγματα και με πολύ περισσότερα στοιχεία και να δώσω και νούμερα συγκεκριμένα για πράγματα που συμβαίνουν στη Χίο, στη Λέσβο, στην Κω, στη Λέρο και για τον τουρισμό του καλοκαιριού. Τα αντίσκηνα στον Πλάτανο, στην Κω, στη Σάμο, στο Πυθαγόρειο και στο Βαθύ και παντού ήταν το χάος. Για να μην πω για άλλα πράγματα που γίνονταν στη Λέσβο, που και πέρα και πρόπερσι το καλοκαίρι ήμουν εκεί και γινόταν το νταλαβέρι με τις εξωλέμβιες και με τα φουσκωτά. Άλλα μεγάλα νταλαβέρια αυτά!

Νομίζω ότι πραγματικά είναι εθνικό θέμα και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε πράγματα. Αλλά όλοι μαζί! Πρέπει να θυμηθείτε ότι το «ή αυτοί ή εμείς» εσείς το λέγατε. «Αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς» εσείς το λέγατε. «Αυτοί είναι πουλητάρια, τομάρια και ξεπουλημένοι δωσίλογοι», εσείς το λέγατε. Άντε, πάμε τώρα όλοι μαζί!