

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ΄

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο: «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», σελ. 4003 – 4120

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, θυμάται κανείς το '89; Θυμάται τις υποσχέσεις των κεντροαριστερών και κεντροδεξιών κομμάτων, ότι μετά από την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ επιστρέφει ο νεοφιλελευθερισμός και στην οικονομία και στην πολιτική και στα οικονομικά θα έχουμε ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας, που δεν το είδαμε, γιατί είχαμε αύξηση των ανισοτήτων και κρίση;

Θυμάστε τι λέγατε για το πολιτικό σκέλος, ότι θα είχαμε μέρημα ειρήνης και ότι θα μειώνονταν οι πόλεμοι; Τριάντα χρόνια μετά έχουμε συνεχείς πολέμους, έχουμε την επιστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων που συνδιαλέγονται με προτεκτοράτα, με «στρατηγίσκους» και με γκάνγκστερ. Λύνονται τα προβλήματα με τη συνάντηση Πούτιν και Άσαντ, Τραμπ και Ερντογάν; Είχε το θράσος ο κύριος Πρωθυπουργός να πει για τη Χάνα Άρεντ, ότι ένα συγκροτημένο κράτος έχει τα δικαιώματα; Αυτό βλέπετε εσείς στη Μέση Ανατολή; Αυτό βλέπετε στον Ερντογάν και στον Άσαντ; Θα τριζούν τα κοκαλάκια της Χάνα Άρεντ με την αναφορά που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός.

Γίνεται μια εισβολή στη Συρία και δεν ακούμε τίποτα, αλλά ο κ. Αβραμόπουλος μάς λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ίδιο θέμα που μίλησε ο κ. Τζανακόπουλος. Γιατί δεν είναι θέμα οι εισβολές που έχουμε για τους ανθρώπους, για τον δήμο, για τον λαό! Είναι να το λύσουν τα προτεκτοράτα μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις.

Δεν ήσασταν εσείς, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζατε τους πολεμοχαρείς Μπλερ και Μπους; Δεν πηγαίνατε στις συνόδους; Δεν ήταν οι δικοί σας πρωθυπουργοί που έκαναν «τουμπεκί» για αυτήν την κατάσταση; Μήπως για αυτόν τον λόγο οι κοπέλες στη Νέα Φιλαδέλφεια βγήκαν στους δρόμους, επειδή δεν θέλουν την στρατικοποίηση που υπάρχει στις παρελάσεις; Και τώρα ενοχοποιείτε τα θύματα. Τα θύματα ενοχοποιείτε, γιατί δεν έχετε ενσυναίσθηση.

Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, τι θα λέγατε σε ένα κοριτσάκι που είναι από το Αφγανιστάν, που υποτίθεται ότι δεν είναι πρόσφυγας, αλλά μετανάστρις, αν σας έλεγε ότι σκότωσαν μπροστά στα μάτια του τη μητέρα του, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Πώς θα το αντιμετωπίζατε αυτό; Με ποια ενσυναίσθηση; Μήπως πρέπει να αρχίσετε να διαβάσετε λογοτεχνία ή κάτι από την τέχνη; Μήπως πρέπει να διαβάσετε τους στίχους στα Πωγωνίσια τραγούδια; Μήπως πρέπει να διαβάσετε την Pat Barker που έγραψε το βιβλίο «Ο δρόμος των φαντασμάτων» όπου εξηγεί ακριβώς τι είναι το στρες το μετατραυματικό; Το 1918, να πείτε στον Πρωθυπουργό σας, ο διάσημος William Rivers ο ψυχίατρος ανέλυσε τι είναι αυτό το στρες μετά από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μήπως πρέπει να διαβάσετε ή να δείτε το έργο το «Chaos», των αδελφών Ταβιάνι, να δείτε πώς φεύγουν οι πρόσφυγες, με τι τραγωδία και πάντα με βία εναντίον των γυναικών; Και σε αυτά μιλάτε με αριθμούς χωρίς να καταλαβαίνετε. Υπάρχει ενσυναίσθηση όταν θέλετε αυθαίρετα να ξεχωρίσετε μετανάστες από πρόσφυγες με προτεραιοποιήσεις, με αμφίβολη νομιμοποίηση, χωρίς την εξατομίκευση ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ακουστεί για το αίτημα του ασύλου, που είναι στη σύμβαση της Γενεύης, λες και από μία ασφαλή χώρα δεν μπορεί να είμαι άνθρωπος που μου έχουν καταστρατηγήσει τα δικαιώματά μου ως ανθρώπου με διαφορετική πολιτική γνώμη ή με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ενσωματώσει τα μεσαία στρώματα που είπατε. Δεν έχετε ηγεμονική πολιτική -όπως δεν είχε και ο Μάκρι αυτήν τη στιγμή στη Χιλή- για να ενσωματώσετε και γι' αυτό σας μένει η καταστολή.

Λέτε ότι τώρα πρέπει να μην έχουμε δεύτερο βαθμό για το άσυλο, όχι de jure, γιατί φοβόσαστε τα δικαστήρια, αλλά de facto και το κάνετε σχεδόν αδύνατο να μπορείς να πας στον δεύτερο βαθμό και κάνετε τα κλειστά κέντρα κράτησης, την γκετοποίηση.

Πήγατε, κύριε Χρυσοχοϊδης στην Ιταλία; Πήγατε στη Σικελία; Ρωτήσατε αν αυτό δουλεύει εκεί πέρα; Είσατε ευχαριστημένοι με το πώς ο Σαλβίνι χρησιμοποίησε αυτά τα κέντρα τα κλειστά στη Σικελία; Δεν το κάνατε. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί η αποτελεσματικότητα δεν είναι αυτό που σας αφορά. Ξέρετε τι σας

αφορά; Να φτιάξετε ένα καινούργιο αφήγημα, μια καινούργια ταυτότητα της Δεξιάς που θα βασιστεί στον νόμο και την τάξη μέσα και την ξеноφοβία. Δεν έχει σχέση αυτό το νομοσχέδιο με την αποτελεσματικότητα και δεν θα έχει αποτελεσματικότητα.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα έργο που έχω ξανά αναφέρει σε αυτή την αίθουσα, του Σπίλμπεργκ, τη «Λίστα του Σίντλερ». Σας θυμίζω ότι είναι ένα ασπρόμαυρο έργο, που μόνο μία στιγμή έχει χρώμα, όταν δείχνει μία κοπελίτσα που πηγαίνει στο ολοκαύτωμα κι έχει ένα κόκκινο παλτό. Και γιατί το δείχνει αυτό ο Σπίλμπεργκ; Το δείχνει για να την ταυτοποιήσει. Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα με το κόκκινο παλτό; Μήπως είναι εβραιοπούλα; Είναι εβραιοπούλα από την κεντρική Ευρώπη, από τη Θεσσαλονίκη, από το σχολείο της μητέρας μου στην Ανάληψη που έχασε όλες τις φίλες της που ήταν Εβραίες. Την κάνει άνθρωπο. Αυτό κάνει ο Σπίλμπεργκ. Γι' αυτό σας λέμε, για μας δεν θα είναι μόνο μετανάστες, δεν θα είναι μόνο πρόσφυγες, θα είναι ο Χασάν, η Φατίμα και ο Αϊλάν. Γιατί εμείς τον Αϊλάν δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Και με κοιτάτε με άγνοια, γιατί δεν ξέρετε καν ποιος είναι ο Αϊλάν.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.