

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

### **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ΄**

**Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019**

#### **ΘΕΜΑΤΑ**

##### **Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο: «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», σελ. 4003 – 4120

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με πολύ μεγάλη προσοχή άκουσα όλους τους εισηγητές των παρατάξεων. Ένας απ' αυτούς χρησιμοποίησε ξανά και ξανά τον όρο «λαθροεισβολείς». Όσο εκείνος το έλεγε και το ξαναέλεγε, στο μυαλό μου ξεπηδούσε η εικόνα εκείνου του τρίχρονου αγοριού, με τα κοντά παντελονάκια, που έγινε εικόνα χαμογελώντας σε μια ακτή του Αιγαίου. Και έγινε εικόνα ζωής. Χαμογελάτε και εσείς...

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Εγώ έχω και άλλες εικόνες στο μυαλό μου.

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ:** Δώστε του, λοιπόν, τον τίτλο που του αξίζει σε αυτή την φωτογραφία: «Λαθροεισβολέας ετών τριών».

Με αυτά και με αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα είναι ουσιαστικά σαν να περπατά κανείς και να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί. Εκφεύγει των δυνατοτήτων μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχει σχέση μόνο με τη χώρα, έχει σχέση με την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται σε σχέση με τους εταίρους μας και έχει καταντήσει να αποτελεί περισσότερο ένα παιχνίδι, το παιχνίδι του «μουτζούρη», σε ποιον θα μείνει

το κακό χαρτί. Είναι ένα ζήτημα που δεν επαφίεται καν στις δικές μας νομοθετικές δυνατότητες. Αποφασίζει η Τουρκία, ανοιγοκλείνει τα σύνορά της, διαχειρίζεται τον πληθυσμό και, βεβαίως, σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα της Εγγύς Ανατολής.

Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς, εμείς καλούμαστε να κάνουμε πολιτική, δηλαδή να νομοθετήσουμε, ενώ γνωρίζουμε πως, ό,τι χτίζουμε στην κυριολεξία βρίσκεται πάνω στην άμμο, γιατί κάθε φορά άλλοι παράγοντες καθορίζουν καινούργια πράγματα, φέρνουν καινούργια δεδομένα, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν.

Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό. Υπερβαίνει τις δικές μας δυνατότητες και, παρά το γεγονός ότι έχουμε την ευτυχία να είμαστε η χώρα εδώ που είμαστε, ταυτόχρονα έχουμε την ατυχία να βρισκόμαστε στις παρυφές της ηπείρου, καλύπτοντας ένα μεγάλο και ευάλωτο τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ακριβώς εκεί που συναντιούνται οι δυο κόσμοι, ο κόσμος της Δύσης και ο κόσμος της Ανατολής. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου της Ανατολής βρίσκεται σε αναβρασμό, τις συνέπειες του οποίου καθημερινά βιώνουν πρώτα τα νησιά μας της πρώτης γραμμής, του ανατολικού Αιγαίου, αλλά έντονα πια και κλιμακούμενα βιώνει και η ενδοχώρα.

«Συνεπώς τι;», ρωτάει κανείς. Με σταυρωμένα χέρια θα μείνουμε απέναντι σ' αυτό το σκληρό; Θα κάνουμε τι;

Έχουμε μιλήσει στο Κίνημα Αλλαγής πολλές φορές γι' αυτό το θέμα και έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Η κρισιμότητα των στιγμών είναι πολύ συγκεκριμένη. Ας αφήσουμε τα κροκοδείλια δάκρυα για άλλους. Είμαστε όλοι γνωστοί και για τις διαδρομές μας και ξέρουμε ο καθένας τι υπηρετεί. Κανένας δεν είναι περισσότερο ανθρωπιστής από κανέναν άλλο.

Εμείς, λοιπόν, δεν μπορούμε σε καμμία περίπτωση να πούμε «όχι» σε μια προσπάθεια που επιχειρεί να κωδικοποιήσει ένα ενιαίο κείμενο διαφορετικά. Δεν μπορούμε να πούμε «όχι» σ' ένα νομοθέτημα που υπόσχεται -έστω υπόσχετα- την απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών. Έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτή δεν είναι μια παραδοχή της κοινής λογικής;

Δεν μας επιτρέπεται, επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μετατρέψουμε τη Βουλή σε αρένα για ζητήματα αυτής της τάξης, δηλαδή για ζητήματα εθνικά. Είναι εθνικά ζητήματα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Αφήνουμε την αρένα σε άλλους, που άλλωστε έχουν δώσει εξετάσεις τις τελευταίες μέρες σ' αυτόν τον ρόλο και έχουν κερδίσει και τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό DNA τους και πώς αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία. Σας τη χαρίζουμε, λοιπόν, αυτή την εικόνα. Εμείς με το θεσμικό, πολιτικό, σοβαρό βάρος, το οποίο διαθέτουμε, θα διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας κριτικά, αλλά όχι αρνητικά.

Η διαβούλευση δεν ήταν ολοκληρωμένη, κύριε Υπουργέ. Το νομοσχέδιο, όμως, πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να προχωρήσει. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Είμαστε, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στο και πέντε. Έχουμε να διαχειριστούμε μια μπαρουταποθήκη. Βεβαίως, το «νόμος και τάξη» εδώ δεν πιάνει. Το λένε πολλοί στα κανάλια, στελέχη της Κυβέρνησης. Μην το λέτε. «Νόμος και τάξη», μην το λέτε, γιατί το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, δεν είναι ζητήματα που προσφέρονται για τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εδώ χρειάζεται εθνική συναίνεση, για να διαχειριστούμε το θέμα. Άρα κακό κάνετε, όσο και αν χαϊδεύετε τα αυτιά των ψηφοφόρων.

Έρχομαι στο «διά ταύτα». Η αυστηροποίηση του πλαισίου δεν συνεπάγεται σε καμμία περίπτωση αποτελεσματικότητα. Απελπισμένος άνθρωπος που κολυμπάει επειδή νιώθει ότι πεθαίνει, ούτε οι δεκαοκτώ μήνες ούτε οι είκοσι τέσσερις ούτε οι τριάντα έξι θα τον κάνουν να μην κολυμπήσει. Τελεία και παύλα! Εδώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε τους ρόλους μας, ο καθένας από εμάς, και να προσπαθήσουμε να προασπίσουμε τα κεκτημένα ανθρωπιστικά δικαιώματα.

Περαιτέρω, κύριε Υπουργέ, οι σύγχρονες πολιτικές χαράσσονται με εταιρική κοινωνική συνείδηση, με σοβαρή, έντιμη και υπεύθυνη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις περιφέρειες και στους τοπικούς δήμους. Είμαι είκοσι πέντε χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Έχω μόνο ένα πράγμα να πω, κυρίες

και κύριοι συνάδελφοι. Κανένας ποτέ δεν τους ρώτησε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση το ίδιο έκανε, που σήμερα έχει κροκοδείλια δάκρυα για τον ανθρωπισμό κ.λπ.. Δεν μας ρωτήσατε. Ούτε στη Λάρισα μας ρωτήσατε. Εξακόσιους μάς είπατε ότι θα φέρετε και χίλιους πεντακόσιους μάς φέρατε. Δεν μας ρωτήσατε ούτε για το Κυψελοχώρι ούτε για το Κουτσόχερο, για πουθενά δεν μας ρωτήσατε.

Πάρτε το από την αρχή, αν θέλετε, λοιπόν, να το ξανακερδίσετε το θέμα, αν θέλουμε να το ξανακερδίσουμε το θέμα, το πώς οι τοπικές κοινωνίες πλέον θα πρέπει να έχουν από κοινού ένα σοβαρό πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού. Όποιος το καταφέρει αυτό -κύριε Πρόεδρε, τελειώνω- πραγματικά θα γράψει ιστορία πολιτικής ευθυκρισίας, πολιτικής διορατικότητας, κοινωνικής ειρήνης και ανθρωπιάς.