

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ΄

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο: «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», σελ. 4003 – 4120

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται αυτό!

Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Συζητάμε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για την ελληνική κοινωνία, που δεν μπορεί βέβαια να λυθεί αν δεν συζητήσουμε και για τα αίτια. Πολεμικές συγκρούσεις, ανισότητες, κλιματική αλλαγή, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών δικαιωμάτων που δημιουργούν ροές εκατομμυρίων προσφύγων στον πλανήτη, ενώ είναι υποκριτική η στάση της παγκόσμιας κοινότητας στα ουσιώδη, ενώ και η ελληνική Κυβέρνηση είναι άτολμη, άλλα λέει στην περίπτωση της εισβολής της Τουρκίας στις περιοχές των Κούρδων, με μία εξωτερική πολιτική που γίνεται όλο και περισσότερο μονοδιάστατη και υποχωρητική, επικίνδυνη και τα ελληνικά συμφέροντα.

Σχετικά με το θέμα που συζητάμε θα ήθελα να πω πως η Κυβέρνηση προσπαθεί με αλλαγή τίτλου να λύσει το πρόβλημα. Αναρωτιέμαι: Τα παιδιά στο Αιγαίο δεν θα κινδυνεύουν, αν λέμε το πρόβλημα μεταναστευτικό; Οι υποδομές δεν θα επαρκούν, αν λέμε το πρόβλημα μεταναστευτικό; Θα σταματήσει ο εκβιασμός της Τουρκίας, αν αλλάξουμε το όνομα;

Δυστυχώς, βλέπουμε από τη μεριά της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας μικροκομματική εκμετάλλευση με ακροδεξιές κραυγές πριν από τις εκλογές, κανάλια, δήμαρχοι, πολιτευτές, όλοι στο καθήκον απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πού φτάσαμε τώρα; Στην πλήρη διάψευση, στην ανικανότητα και στη μεγέθυνση των προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα στον εμποτισμό της κοινωνίας με μίσος.

Τα κανάλια έλεγαν σήμερα πάλι ότι σε μια γειτονιά πήραν – λέει– τις καραμπίνες για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι τώρα ανακαλύψατε τα γεωπολιτικά αίτια. Δεν αναφέρομαι βέβαια ούτε στο αποτέλεσμα της πρόσφατης δημοσκόπησης όπου έδειξε ότι μόλις το 6% των πολιτών είναι ευχαριστημένο από την πολιτική σας στο προσφυγικό, ενώ τουλάχιστον το 65% των πολιτών θεωρεί ότι δεν έχετε σχέδιο και δεν ήσασταν έτοιμοι, κύριε Χρυσοχοϊδη.

Πρώτα από όλα, αναφέρομαι στη λανθασμένη επιλογή της κατάργησης του Υπουργείου. Για ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρόβλημα που συνδέεται με το δημογραφικό, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία καταργεί η Νέα Δημοκρατία το Υπουργείο.

Και για να καταλάβετε τον τραγέλαφο της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου, κύριε Χρυσοχοϊδη, να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία: Την Τρίτη πήγα στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Αναγνωστοπούλου στα Διαβατά. Μας είπαν, λοιπόν, εκεί οι εργαζόμενοι ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου από τη δομή έφυγαν τα πληρώματα, οι αστυνομικοί οι οποίοι την υπηρετούσαν. Δηλαδή, ανέλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση το δόγμα «τάξη και ασφάλεια» της Νέας Δημοκρατίας τη διαχείριση του προσφυγικού, για να πάρετε τους αστυνομικούς από τα κέντρα. Είναι πάρα πολύ ωραία συνέπεια. Αυτό είναι τραγικό.

Έρχονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στο κέντρο και μας παρακαλούν να υπάρχει ένας εκεί μετά το μεσημέρι, για να συνεννοούνται. Μένουν δύομισι και τρεις μέρες –ιδίως, όταν είναι αργία, είναι τρεισήμισι μέρες– χωρίς έναν άνθρωπο να απευθυνθούν. Και ο κ. Χρυσοχοϊδης επέλεξε από τη δομή, το Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου να πάρει τους δύο αστυνομικούς που ήταν στην πόρτα και βοηθούσαν και τους περίοικους και τους φιλοξενούμενους.

Αυτή είναι η συνέπεια στην «τάξη και ασφάλεια». Δηλαδή με το δικό σας σενάριο τι ακριβώς πρόκειται να γίνει; Να αποχωρήσει το κράτος από όλες τις λειτουργίες; Εκτός αν σκέφτεστε αυτό που κάνει ο κ. Χατζηδάκης στην ενέργεια, να ιδιωτικοποιήσετε και τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων! Σας έχω ικανούς και γι' αυτό.

Δεν είναι, όμως, μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίληψη του προβλήματος, του μεγέθους, της διεθνούς συζήτησης, των επιχειρησιακών αναγκών. Είναι ότι οι αξίες της έρχονται σε αντί-

θεση με τα εργαλεία επίλυσης του προβλήματος. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει το κοινό καλό, τους ενδιαφέρει μόνο η προπαγάνδα, η πολιτική επικοινωνία, η καρέκλα, η εξουσία -σχετικά κόμματος η καρέκλα είναι πάντα γλυκιά για αυτήν την Κυβέρνηση- και να δημιουργήσουν όσα περισσότερα προβλήματα μπορούν. Γιατί στο προσφυγικό η Κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα και δεν λύνει.

Να σας πω παραδείγματα από κέντρα της περιοχής μου: Στο Βαγιοχώρι στον Δήμο Βόλβης που πήγαμε στις 14 Οκτωβρίου, η δομή ήταν έτοιμη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Την κράταγαν, όμως, ανενεργή γιατί ήταν ιδεοληπτικά κολλημένοι στο ότι πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι στα νησιά, με αποτέλεσμα η Μόρια από έξι χιλιάδες να πάει στις δεκαπέντε χιλιάδες. Τα κάνανε μαντάρα στα νησιά του Αιγαίου, κυριολεκτικά, τραυματίζοντας και τους πρόσφυγες και τους νησιώτες. Δηλαδή κάνουν κακό σε όλους. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καλό για κάποιον. Είναι επικίνδυνη και για τους νησιώτες και για τους πρόσφυγες. Όλοι τελικά είναι χαμένοι.

Έχουμε, λοιπόν, επτακόσιους πρόσφυγες, εκ των οποίων τριακόσια παιδιά, πολυμελείς οικογένειες με πολλές έγκυες γυναίκες. Δεν έχουν κανέναν να απευθυνθούν στην πόρτα, δεν έχουν γιατρό, γιατί το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν κάνει προσλήψεις, γιατί δεν έχει συμβούλιο. Δεν υπάρχει λεωφορείο, για να πάνε να αγοράσουν φαγητό. Τους δίνουμε επίδομα, αλλά δεν είχε λεωφορείο και πήραμε εμείς στον ΟΑΣΘ και στα ΚΤΕΛ για να βάλουν λεωφορείο. Εμείς, η αντιπολίτευση, πήγαμε εκεί για να βοηθήσουμε, γιατί είναι απόντες. Ρωτάω: Ένας Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήγε να λύσει ένα πρόβλημα στην περιοχή του; Τους νοιάζει ο τόπος; Και οι περίοικοι και οι πρόσφυγες τους νοιάζουν; Ή απλά κάνουν πολιτική;

Το ίδιο πρόβλημα έχουμε στα Διαβατά. Δεν έχουμε τρόπο να μετακινηθούν και μαλώνουν με τους περίοικους στον γειτονικό οικισμό για το ποιος θα μπει στο λεωφορείο. Μετά προφανώς η Χρυσή Αυγή κάνει πάρτι.

Στο συγκεκριμένο κέντρο των Διαβατών έχουμε τριακόσια πενήντα παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο με σαράντα πέντε που το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να στείλει δασκάλους, ούτε καν επικουρικούς. Αυτή είναι η επιλογή τους. Και δεν έχουμε βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. Και βέβαια, βρήκαμε σε εκείνο το κέντρο τριακόσιους αταυτοποίητους που πέρασαν από τον τάχα σφραγισμένο Έβρο, που λέει ο κ. Γεωργιάδης.

Η δική σας άποψη για τον Έβρο θα ήθελα να ακούσω ποια είναι.

Πολύ κοντά στο Βαγιοχώρι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε το περιστατικό στα Βρασανά. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- θυμήθηκα το πάρτι ξενοφοβίας και πανικού που γινόταν στα μέσα ενημέρωσης το 2015 και το 2016. Διάβασα και δηλώσεις νυν Υφυπουργού ότι δεν τους καλέσαμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας και θέλουν να επιβάλουν τον τρόπο ζωής τους.

Κύριοι Βουλευτές, όταν ακούω από την άλλη μεριά σε ομιλίες σαν την πρόσφατη εθνική επέτειο στη Θεσσαλονίκη ότι είμαστε ανοιχτοί στους πρόσφυγες, ότι ξεπεράσαμε διαφορές και ιδιαιτερότητες και για τον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης, που ήταν κομμάτι της πόλης, αλλά και για το προσφυγικό, σκέφτομαι ένα πράγμα: Πόσο υποκριτές μπορούν να γίνουν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Πόσο υποκριτές μπορεί να είστε τώρα απέναντι στους πρόσφυγες; Διότι έρχεται μετά ο κ. Αβραμόπουλος και λέει εδώ στη Βουλή ότι η λέξη «φρούριο» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Χίτλερ. Ναι, αλλά η ακροδεξιά ρητορική ακούγεται και από τον Πρωθυπουργό της χώρας και από τους Υπουργούς αυτής της χώρας.

Και πρέπει να το ξεπεράσουμε για όφελος της χώρας μας, όχι για να κερδίσουμε μικροκομματικές εντυπώσεις, γιατί πράγματι βρήκα στις 16 Οκτωβρίου τον κ. Μητσότακη να μιλάει για πολιορκία των ευρωπαϊκών χωρών από κύματα προσφύγων και μεταναστών και στις 22 Σεπτεμβρίου τον κ. Γεωργιάδη να λέει ότι η εικόνα με τις βάρκες είναι εικόνα εισβολής. Αυτά ειπώθηκαν από Υπουργούς της Κυβέρνησης.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Είναι λάθος της Νέας Δημοκρατίας το ότι δεν έχει μεταφέρει το πρόβλημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιλογές για κλειστά κέντρα και για επαναπροωθήσεις, οι επιλογές Σαμαρά, απομονώνουν την Ελλάδα από την ευρωπαϊκή συζήτηση.

Πώς θα διεκδικήσουμε τον δίκαιο καταμερισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες όταν συντασσόμαστε με τις φωνές του Όρμπαν, του Σαλβίνι και του Κουρτς; Χάνει η χώρα μας με την επιλογή.

Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο να σχολιάσω την απουσία διαβούλευσης...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ... τις αντιδράσεις οργανώσεων ή τα σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας.

Θέλω να πω κάτι στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε σοβαρές ελπίδες να αλλάξετε πολιτική και αυτό που με λυπεί είναι ότι πάνω από όλα πληρώνει τον λογαριασμό η χώρα μας με αυτά τα λάθη που κάνετε. Όλοι βγαίνουν χαμένοι και το μόνο που καταφέρνουμε με το προσφυγικό είναι να δημιουργούνται όλο και περισσότερα προβλήματα.

Ελπίζω τουλάχιστον να σας περιέγραφα την τραγική κατάσταση στα κέντρα της περιοχής μου για να σας προκαλέσω να πάρετε τουλάχιστον κάποια μέτρα γι' αυτά. Ίσως έτσι βοηθήσετε και τους περίοικους και τους πρόσφυγες.

Ευχαριστώ πολύ.