

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ΄
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ

B. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
- α) Προς τον Πρωθυπουργό:
 - i. σχετικά με τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως στη νήσο Κω, σελ. 3509

το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα δεν ήταν τόσο οξύ όσο σήμερα- είχε επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης, είχε τονίσει την ανάγκη η Ελλάδα, ως χώρα εισόδου μεταναστών, να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και διεθνοποίηση του ζητήματος. Είχαμε καταθέσει επίκαιρη επερώτηση στον Πρωθυπουργό –η οποία δεν συζητήθηκε- η οποία συνοδεύταν από συγκεκριμένες προτάσεις.

Είχαμε προτείνει την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου για την εύρεση μιας φόρμουλας για δίκαιη κατανομή των αιτημάτων. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, στην Υπηρεσία Ασύλου υπηρετούν εξήντα άτομα. Το θεωρείτε αρκετό; Ξέρουμε ότι η Κυβέρνηση στις προσλήψεις είχε άλλες προτεραιότητες, αλλά πέρα από τις κομματικές υποχρεώσεις καλό είναι να λαμβάνονται πού και πού υπόψη και οι πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Και δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί: Άραγε η παρούσα Κυβέρνηση τι κατάφερε; Έπειτα από μήνες απραξίας, ατυχών δηλώσεων και σπασμωδικών κινήσεων –για τις οποίες δεν ευθύνεστε εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, αλλά κυρίως η προκάτοχός σας και ο Πρωθυπουργός βέβαια, ο οποίος την επέλεξε και την κράτησε, και ξέρετε ότι οι πολιτικές ευθύνες δεν παραγράφονται- φτάσαμε στο σημείο οι ροές των προσφύγων και μεταναστών να είναι εκτός ελέγχου, η χώρα μας να απειλείται με έξωση από τον χώρο Σένγκεν και μία-μία οι ευρωπαϊκές χώρες να κλείνουν τα σύνορά τους γύρω μας. Μιας και η Ελλάδα δεν μπορεί να κλείσει τα σύνορά της, καθ' όσον στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι θαλάσσια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το να γίνουμε μια αποθήκη ψυχών, εξαθλιωμένων ανθρώπων που δεν θα έχουν καμμία διέξοδο ούτε προς τα εμπρός ούτε προς τα πίσω.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ**)

Και μέσα σε όλα αυτά ακούμε ότι η Κυβέρνηση συμφώνησε στην παραμονή πενήντα χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα, την ώρα που όλες μαζί οι χώρες του βαλκανικού διαδρόμου μέχρι τη Βιέννη έχουν συμφωνήσει να δεχτούν πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες. Η χώρα μας, με τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει πρέπει να φιλοξενήσει και πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες επιπλέον όλων των παράνομα εισερχομένων μεταναστών και των караβιών των προσφύγων!

Είλικρινά, περιμένω να ακούσω από τον αρμόδιο Υπουργό τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και με ποιους όρους και προϋποθέσεις την αποδέχθηκε. Άκουσα κάποια πράγματα στην πρωτολογία. Θα ήθελα, όμως, περισσότερα και πιο συγκεκριμένα.

Κακά τα ψέματα, κύριε Υπουργέ, -το ξαναείπα- το κακό ξεκίνησε από την προκάτοχό σας, η οποία όμως έπαιρνε μέρος σε μία κυβέρνηση. Δεν ήταν μόνη της. Άρα, όπως είπα, η ευθύνη είναι και του Πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε την αντάμειψε για τις καλές υπηρεσίες της στο Υπουργείο Μεταναστευτικής, Βάζοντάς την επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Γιατί, ξέρετε, οι δηλώσεις της κ. Χριστοδουλοπούλου για μετανάστες που λιάζονται και τη νύχτα εξαφανίζονται δεν ήταν τυχαίες. Το έγγραφο δε του κ. Νίτσα που στάλθηκε και την ίδια μέρα αποσύρθηκε από το Αρχηγείο, στην ουσία είναι σε ισχύ. Ξέρετε, ο κ. Πανούσης άνοιξε την Αμυγδαλέζα και η πολιτική της Κυβέρνησης, κυρίως κατά την προηγούμενη περίοδο έδωσε το πράσινο φως στους κατά τόπους δουλεμπόρους να προτιμήσουν τη χώρα μας ως πύλη εισόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν δείτε τα στατιστικά της ελληνικής Αστυνομίας, το 2014 εισήλθαν στη χώρα μας σαράντα χιλιάδες μετανάστες. Και τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015 η πορεία ήταν πτωτική. Ξαφνικά από τον Μάρτιο και μετά υπάρχει μία εκτόξευση. Το καταθέτω και στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τι συνέβη άραγε τότε; Ο πόλεμος στη Συρία είναι σε εξέλιξη εδώ και πέντε χρόνια. Δεν είμαι πολεμικός ανταποκριτής, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν υπήρξε κάποια ραγδαία επιδείνωση του πο-

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να είμαι ιδιαίτερα καταγγελτικός και οξύς. Όμως μετά την πρωτολογία του κυρίου Υπουργού, δεν έχω πια αυτή τη διάθεση και αυτό οφείλω να του το καταλογίσω ως μία μικρή νίκη.

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που είχα απευθύνει ως Βουλευτής στον τότε Υπουργό Εσωτερικών και στο νεοσύστατο Υπουργείο Μεταναστευτικής ήταν σχετικά με το σχέδιο της Κυβέρνησης για το μεταναστευτικό και η απάντηση που είχα λάβει ήταν ότι είναι ακόμα σε διαβούλευση και ότι θα ήταν άμεσα έτοιμο. Δέκα μήνες μετά, ακόμα είναι σε διαβούλευση αυτό το σχέδιο!

Ξέρουμε όλοι ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών, αλλά και των προσφυγικών δεν είναι κάτι που προέκυψε επί των ημερών σας. Επί πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα βρίσκεται σε εκκρεμότητα και πραγματικά και η Νέα Δημοκρατία, που κατέθεσε και την επίκαιρη επερώτηση, δεν τα είχε καταφέρει και πολύ καλύτερα.

Από το 2012 μέχρι το 2014 που είχε δεσμευτεί η τότε κυβέρνηση για τη δημιουργία δύο χιλιάδων πεντακοσίων θέσεων ανοιχτής φιλοξενίας, στο τέλος του 2014, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, είχατε-δεν είχατε έτοιμες χίλιες θέσεις.

Το Ποτάμι, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη Βουλή -και

λέμου. Αντίθετα, όμως, υπήρξαν συγκεκριμένες δηλώσεις και πράξεις κυβερνητικών στελεχών, που στην ουσία τούς προσκάλεσαν να έρθουν εδώ, μιας και ήξεραν ότι δεν θα συλληφθούν ούτε θα απελαθούν.

Και ειλικρινά, πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός των προσφύγων από τους μετανάστες και να μας πει και η Κυβέρνηση εάν αποδέχεται αυτόν τον διαχωρισμό ή δέχεται ότι δεν υπάρχουν μετανάστες, όπως είχε πει η κ. Χριστοδουλοπούλου. Τουλάχιστον διακρίνω με χαρά ότι εσείς, κύριε Υπουργέ, βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά.

Σημαντικός παράγοντας αυτής της εξίσωσης, πρόσφυγες-μετανάστες, είναι η Τουρκία, η οποία όχι μόνο δεν εφαρμόζει, ως οφείλει, το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο επανεισδοχής, αλλά κατάφερε να διαπραγματευτεί και να λάβει τρία δισεκατομμύρια για τους πρόσφυγες και να εξαιρεθεί από τη δημιουργία hotspot στο έδαφός της. Και δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί κάποιος: Τελικά, η ελληνική Κυβέρνηση τι διαπραγματεύτηκε και τι πέτυχε;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Παρακαλώ, λίγο την ανοχή σας ζητώ.

Τελικά να δεχτεί, δηλαδή, πρόσφυγες χωρίς χρηματική βοήθεια;

Μας είπατε στην πρωτολογία σας ότι θα υπάρξει χρηματική βοήθεια. Διευκρινίστε, απαντήστε ξεκάθαρα ποια ακριβώς είναι η συμφωνία, τι θα κερδίσουμε. Γιατί αν το έχετε δεχθεί χωρίς να έχει υπάρξει και ανάλογη κατανομή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι τραγικό. Ποιες δεσμεύσεις έχουμε λάβει, ως χώρα, μέχρι το τέλος του έτους;

Κύριε Υπουργέ, η χώρα μας κινδύνευσε τελευταία, και δεν ξέρω αν κινδυνεύει ακόμα, να δει την έξοδο από τη Σένγκεν. Άκουσα το πρωί τον κύριο Πρωθυπουργό με περίσσιο θράσος να καταγγέλλει κάποιους κύκλους δήθεν που θα ήθελαν την Ελλάδα εκτός Σένγκεν, όταν το βιντεάκι όπου ο ίδιος λέει ότι δεν έχει να χάσει τίποτα η Ελλάδα από την έξοδό της από τη Σένγκεν παίζει σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή, κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας;

Θα κλείσω θέτοντας δύο ερωτήματα. Για να απαντήσει στα ερωτήματα, κανονικά πιο αρμόδιος είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς μπορεί να έχετε γνώση.

Με επισκέφθηκαν προχθές στο γραφείο μου εκπρόσωποι της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων και μου έθεσαν το ζήτημα του νέου οργανογράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης συστάθηκαν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Τέτοιες υπηρεσίες λειτουργούν σε όλους τους συνοριακούς νομούς της χώρας -να μην τους πω όλους- αλλά και σε περιοχές που δέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: Αληθεύει αυτό; Σκοπεύει η Κυβέρνηση να καταργήσει τη φύλαξη των συνόρων από το ειδικό Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και να την εκχωρήσει εξ ολοκλήρου στη FRONTEX;

Και μια τελευταία αναφορά στο θέμα της Ειδομένης, στον χρόνο που μου απομένει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον έχετε υπερβεί τον χρόνο. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, συντομεύετε.

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μισό λεπτό μόνο.

Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω δευτερολογία, όπως γνωρίζετε, και δεν μιλάει άλλος από το κόμμα μου. Έχουν μιλήσει όλοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει.

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ο Υπουργός παραδέχθηκε χθες ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τους μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο Ταεκβοντό και όλα γίνονται βήμα προς βήμα. Στοιβάξατε άρον-άρον δύο χιλιάδες και πλέον ανθρώπους στο γήπεδο, περίπου χίλιοι από αυτούς αναχώρησαν και ήδη ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης στην Ευρώπη. Δηλαδή, άντε βρες τους!

Εσείς, κύριε Υπουργέ, δηλώσατε ότι στις 17 Δεκεμβρίου το στάδιο πρέπει να εκκενωθεί. Φαντάζομαι και να καθαριστεί, για

να παραδοθεί στην Αθλητική Ομοσπονδία. Όμως, ακόμα δεν είστε σε θέση, μας είπατε, να μας ανακοινώσετε τα επόμενα βήματα. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε επεισόδια στο Ταεκβοντό, επενέβη διμοιρία των ΜΑΤ, είχαμε τραυματίες. Σήμερα το πρωί, δε, πρώτη είδηση στα site είναι η επιστολή των δημάρχων. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο για όλους αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες και καταφθάνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, θέλω απ' αυτό το Βήμα να πω ένα μεγάλο μπράβο στα στελέχη της Αστυνομίας και του Λιμενικού, που με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους βγάζουν τη χώρα ασπροπρόσωπη.

Σας ευχαριστώ.