

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π'

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Συζήτηση της υπ' αριθμ. 8/7/2-2-2017 επίκαιρης επερώτησης επτά Βουλευτών της Ένωσης Κεντρώων προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών, σελ. 5474 - 5497

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Επειδή ο τελευταίος ομιλητής και αγαπητός συνάδελφος αναφέρθηκε στην Κω και εγώ ζω στην Κω, ελπίζω να μην παρασυρθώ και αναλώσω την τοποθέτησή μου σε αυτά τα ζητήματα, παρά το γεγονός ότι το παράδειγμα αυτό είναι αντιπροσωπευτικό και μέσα από αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν.

Θεωρώ, πραγματικά, καλόπιστη την κριτική που γίνεται από τους συναδέλφους της Ένωσης Κεντρώων. Ο πρώτος ομιλητής έθεσε κάποια ζητήματα στα οποία νομίζω ότι απάντησε ο Υπουργ-

γός και τα οποία τίθενται συνέχεια και τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Και το γεγονός ότι δεν τα θέτει άλλος παρά η «ακροδεξιά ατζέντα», είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε. Προσέξτε, επαναλαμβάνω η «ακροδεξιά ατζέντα». Ανοίξαμε, δηλαδή, τις αγκαλιές μας, δεν υπάρχουν σύνορα, όπως είπαμε κ.λπ.. Αυτά νομίζω ότι έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε, αν και γενικότερα ήθελα να θέσω αυτό το θέμα.

Τελικά ποιος βάζει την ατζέντα; Πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί η Ένωση Κεντρώων κρατάει μία στάση –ειπώθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό– ενάντια στους μεν, ενάντια στους δε, σε κάποια ζητήματα από εδώ, σε κάποια ζητήματα από εκεί –ναι εύλογο- αλλά να προσέξουμε μερικές φορές –γνώμη μου- γιατί χωρίς να το θέλουμε, μπορούμε να διολισθησουμε σε απόψεις, σε ατζέντα που τη βάζουν κάποιοι -και όχι μόνο στη χώρα μας, στην Ευρώπη γενικότερα- οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν τον φόβο. Και ξέρω ότι δεν έχετε τέτοια πρόθεση.

Για να σας το αποδείξω, θα σας κάνω τα εξής ερωτήματα. Επειδή η ερώτηση αφορούσε τα νησιά, δεν ήταν γενικά για το μεταναστευτικό -εγώ είδα την ερώτηση, τη διάβασα, ήταν για τα νησιά- ξέρετε καθόλου στα νησιά αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα; Θα έπρεπε να είναι μεταναστευτικό; Θα έπρεπε να είναι το προσφυγικό; Ποιοι το βάζουν και το ξαναβάζουν στη συνέχεια; Κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους και συμφέροντα.

Θα έπρεπε –και ελάτε να συνηνοθηούμε- να δούμε τα πραγματικά προβλήματα των νησιών. Γιατί το μεταναστευτικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν χωράει πολιτική σπέκουλα, έχει πάρει τον δρόμο του. Θα κάνουμε κριτική. Και ξέρετε, κριτική και πίεση προς τους Υπουργούς δεν κάνετε μόνο εσείς. Και ως μη φαίνεται, κάνουμε εμείς όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους πιέζουμε πάρα πολύ, να το ξέρετε. Όμως πρέπει να ακούμε και τις απαντήσεις, τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί εάν δεν ξέρουμε όλο το πακέτο, όλο το πλέγμα των συνθηκών, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική.

Επανερχομαι, λοιπόν, για τα νησιά. Θέλετε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για τα νησιά, για τη νησιωτικότητα; Δεν είναι το πρώτο θέμα το μεταναστευτικό αυτή εδώ τη στιγμή. Να το αντιμετωπίσουμε και να το βάλουμε στην άκρη, να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο, που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στα νησιά αλλά μπορεί να τα ωφελεί κιόλας και να προβάλλουμε τον ανθρωπισμό που έδειξαν οι νησιώτες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα; Να ξεκινήσω από τον ΦΠΑ; Δεν αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά, παρ' όλο που το είχαμε ψηφίσει από το καλοκαίρι του 2015. Ελάτε μαζί μας. Αυτό απασχολεί πάρα πολύ τα νησιά. Είναι μεγάλη υπόθεση για τους νησιώτες να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ.

Στενοχωρήθηκα πολύ, λυπήθηκα που άκουσα τον κ. Λεβέντη το πρωί να το αναφέρει σαν παράδειγμα σε αντιπαράθεση με τις άλλες περιοχές, όταν για παράδειγμα έλεγε για τα μέτρα τα οποία μας επιβάλλει το ΔΝΤ να πάρουμε, όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου, λέει θα ωφεληθεί. Αναφέρθηκε στον ΦΠΑ των νησιών ότι δεν θα έπρεπε να είναι χαμηλότερος στα νησιά.

Να συνηνοθηούμε. Αναγνωρίζουμε τη νησιωτικότητα ή όχι; Μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνηνοθηούμε για τα ζητήματα υγείας στα νησιά, που δεν πηγαίνουν οι γιατροί; Θα συμφωνήσετε να πούμε ότι ένας γιατρός που πάει σε ένα νησί που έχει είκοσι πέντε, τριάντα, εκατό κατοίκους, θα πάρει 3.000-4.000 μισθό για να πάει; Αυτά είναι τα προβλήματα των νησιών. Πηγαίνετε σε ένα μικρό νησί να δείτε. Δεν θα σας πει για τους μετανάστες, για τον γιατρό θα σας πει, για τις υπηρεσίες θα σας πει, που δεν έχει εφορία, που πρέπει να ταξιδεύει τρεις μέρες. Θα σας πει για τα πλοία που δεν έχει, που πρέπει να ταξιδεύει και να χάσει μία εβδομάδα για να πάει από ένα μικρό νησί στο κέντρο του νομού για να εξυπηρετηθεί. Αυτή την ατζέντα θα έπρεπε να έχουμε εμείς εδώ μέσα και να συνηνοθηώμαστε. Ας μην παρασυρόμαστε σε μία ατζέντα την οποία μας βάζουν οι άλλοι.

Και υπάρχουν εδώ αντιφάσεις σε αυτές εδώ τις τοποθετήσεις, στις οποίες άθελά σας πέφτετε πάλι, γιατί τις βάζει η Δεξιά. Και

φυσικά αναφέρομαι περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ακολουθεί -όλο και περισσότερο- αυτή εδώ την ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία όταν το καλοκαίρι μιλάγαμε για τα hot spot -για κέντρα μιλάγαμε, τα είπαμε hot spot μετά- τι έλεγε; Διχασμένοι ήταν. Άλλοι πήγαιναν σε άλλα νησιά και έλεγαν «ναι» και άλλοι έλεγαν «όχι».

Τώρα πήγε ο κ. Μητσοτάκης –επειδή είδε την αποτελεσματικότητα στην έως τώρα λειτουργία των κέντρων- και λέει «ναι πρέπει να υπάρχουν». Δεν βγαίνει, όμως, να τοποθετηθεί για τα προαναχωρησιακά, αλλά βάζει όλες τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όλους τους φορείς που ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία, να βαράνε όλοι για τα προαναχωρησιακά, τα οποία προαναχωρησιακά τι είναι;

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο Δήμαρχος της Κω είναι Νέα Δημοκρατία;

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον χρόνο παρακαλώ, δεν θέλω να τον χάσω.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Έλεος πια με τη λάσπη που ρίχνετε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα μιλήσετε αμέσως μετά, κύριε Βαρβιτσιώτη.

Συνεχίστε, κύριε Καματερέ.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.

Είπα να μην αναφερθώ στην Κω, αλλά επειδή με προκαλείτε γι' αυτό και για εσάς και για την Ένωση Κεντρώων.

Κύριε Μεγαλομύστακα και αγαπητοί συνάδελφοι της Ένωσης Κεντρώων, όταν ήρθε και σας επισκέφτηκε ο Δήμαρχος της Κω το 2015 και αναφέρεται το γεγονός, κάνατε ερώτηση, υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις του χωρίς να τις διασταυρώσετε. Η Κω ξέρετε τι έπαθε με τη στάση αυτή του δημάρχου το καλοκαίρι του 2015, με το ότι δεν άφηνε ούτε σκηνές να στηθούν σε ένα χωράφι αλλά άφηνε δεκαπέντε χιλιάδες μετανάστες στην παραλία και στα πάρκα της πόλης, χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς καμμία φροντίδα, κατακαλόκαιρο μέσα στον Αύγουστο;

Αυτή η εικόνα είναι που έκανε τη ζημιά στην Κω και την πλήρωσε τη χρονιά που πέρασε. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες για να ανακάμψει. Δεν έκαναν τη ζημιά οι μετανάστες. Η διαχείριση έκανε τη ζημιά. Και επειδή κατάλαβαν το ότι δημιουργήθηκε το hot spot, παρά τις αντιδράσεις, είχε αποτέλεσμα, επειδή βλέπουν τώρα ότι οι κρατήσεις στον τουρισμό πάνε πάρα πολύ καλά, μέχρι σε διπλασιασμό μπορούμε να πάμε, επειδή υπάρχει διαχείριση, βάζουν ξανά το θέμα.

Θα απαντήσω στον κ. Βαρβιτσιώτη για τον Δήμαρχο της Κω για το προαναχωρησιακό κέντρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να ολοκληρώσουμε σας παρακαλώ.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε.

Δεν μπορεί να λέμε από τη μια ότι δεν έχουμε ασφάλεια, φοβόμαστε. Ακούτε, κύριε Βαρβιτσιώτη, τι λέει ο κύριος δήμαρχος, θέλουμε λέει να καταστρέψουμε, έχουμε στοχοποιήσει το νησί της Κω. Είναι στοχοποίηση το να θέλεις καλή διαχείριση. Απάντησε ο κύριος Υπουργός, αλλά θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, να σας πω για το προαναχωρησιακό κέντρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντομα, κύριε συνάδελφε.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Επειδή εγώ ζω και συζητώ και με τους συλλόγους. Δεν είναι έτσι όπως είπατε. Δεν είναι όλοι οι σύλλογοι αντιθετοί. Πολλοί σύλλογοι είναι υπέρ, παρά το ότι εκβιάζονται από τη δημοτική αρχή. Και είναι υπέρ, γιατί υπάρχουν τρεις κατηγορίες τουλάχιστον που εγώ έχω ανιχνεύσει, οι οποίοι πρέπει να κρατούνται σε προαναχωρησιακό κέντρο.

Εί πρώτοι είναι οι παραβατικοί. Ξέρετε γιατί.

Οι άλλοι είναι, το είπε ο κύριος Υπουργός, αυτοί οι οποίοι όταν τους καλείς να τους δώσεις την απάντηση, έχουν εξαφανιστεί. Θέλετε να σας πω ότι προχθές έγινε προσκλητήριο για εκατόν είκοσι και ήταν δύο; Πού πήγαν οι άλλοι; Για να μη θυμηθώ εδώ την κ. Χριστοδουλοπούλου, που όταν είπε ότι εξαφανίζονται την κοροϊδεύαμε. Πραγματικά εξαφανίζονται. Αυτούς δεν πρέπει να τους βρεις; Θέλετε να τους επιστρέψουμε ή δεν θέλετε; Δεν μπο-

ρούμε να λέμε άλλα την μια και άλλα την άλλη.

Υπάρχει και τρίτη κατηγορία, η οποία επειδή ακριβώς δεν θέλουν, δεν περνάνε να καταγραφούν, δεν πηγαίνουν πουθενά και πρέπει να τους ψάχνεις να τους βρεις, θέλετε, λοιπόν –δεν μου αρέσει να μιλάω με αυτή τη γλώσσα, αλλά τελειώνω με αυτό- στη Κω, κύριε Βαρβιτιώτη και κύριε Μεγαλομούστακα, να κυκλοφορούν το καλοκαίρι και να τους ψάχνουμε;

Ευχαριστώ.