

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π'

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

#### ΘΕΜΑΤΑ

#### Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Συζήτηση της υπ' αριθμ. 8/7/2-2-2017 επίκαιρης επερώτησης επτά Βουλευτών της Ένωσης Κεντρώων προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών, σελ. 5474 - 5497

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:** Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτησή μας δεν γίνεται σε κενό. Σήμερα το πρωί είχαμε τον Πρωθυπουργό, να αναιρεί όλες τις τελευταίες διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι δεν ψηφίζει, εκ των προτέρων, μέτρα. Πήγαν, λοιπόν, οριστικά περίπατο όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις, οι οποίες αφορούν το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας, αφορούν όλους τους τομείς της πολιτικής, όπως και αυτό που συζητάμε σήμερα.

Επιβεβαίωσε σήμερα πανηγυρικά, ότι η Κυβέρνησή του αποδέχθηκε την προληπτική νομοθέτηση από φέτος για το 2019 και για να το δικαιολογήσει είπε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα νομοσχέδια. Είπε ότι προχώρησε σε αυτή την απόφαση, για να μην αποδεχθεί μέτρα υπό αίρεση. Οι εταίροι, δηλαδή, του ζήτησαν να τα νομοθετήσει υπό αίρεση, για να εφαρμοστούν, μόνο αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι και αντί να αντικρούσει αυτό το αίτημα, η περήφανη διαπραγμάτευση οδήγησε στην πλήρη και προληπτική νομοθέτηση των μέτρων. Και, μάλιστα, προσπάθησε να το πουλήσει αυτό σήμερα ως επιτυχία.

Για τα μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα, για τη μείωση των συντάξεων, για το αφορολόγητο όριο, για τις ομαδικές απολύσεις, δεν είπα απολύτως τίποτα. Ταυτοχρόνως οι αυταπάτες πλύνονταν οριστικά υποχωρήσεις, καθώς όπως ανέφερε, προχώρησε και σε υποχωρήσεις.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε αυτό το πλαίσιο μέσα στην οικονομική ανασφάλεια στο θέμα της αξιολόγησης, συζητάμε σήμερα το κρίσιμο ζήτημα, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές, του προσφυγικού. Δεν είναι λίγες οι φορές εξάλλου, που έχουμε συζητήσει επίκαιρες επερωτήσεις Κοινοβουλευτικών Ομάδων για την προσφυγική κρίση αλλά και αποσπασματικές διατάξεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για το προσφυγικό.

Ούτε είναι λίγες οι φορές, που σε σχετικές συναντήσεις μας με τον αρμόδιο Υπουργό καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης, δυστυχώς όμως, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Διότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται ούτε σε εθνικό ούτε βέβαια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η κατάσταση έχει φτάσει κυριολεκτικά στο και πέντε. Και η Κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει ανίκανη, αναποτελεσματική στο να αντιμετωπίσει, να ολοκληρώσει διοικητικές διαδικασίες, να διασφαλίσει απορρόφηση κονδυλίων.

Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι άλλο θα πρέπει να συμβεί για να αποφασίσει η Κυβέρνηση να χαράξει, επιτέλους, μία εθνική πολιτική και να λάβει μέτρα. Διότι, προφανώς, δεν αρκεί η εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είδαμε να απορεί, βέβαια, ο Υπουργός για το ποιοι την στηρίζουν και ποιοι όχι. Νομίζω, όμως, ότι εδώ ήμασταν όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο εκείνη τη χρονική στιγμή. Μάλλον η απορία αυτή απευθύνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στα άλλα κόμματα και στη στάση που κράτησαν. Τουλάχιστον όσον αφορά τη Δημοκρατική Συμπράταξη, που όταν ήρθε αυτή η συμφωνία με τα πολλά προβλήματα τη χαρακτηρίσαμε μεν ως ένα ευχολόγιο αλλά, βεβαίως, είχε και ορισμένα θετικά και ορισμένα πολύ δύσκολα και αρνητικά σημεία, στα οποία σας επιστήσαμε την προσοχή.

Δεν μπορούμε, όμως, να δεχθούμε από την ελληνική Κυβέρνηση, μετά από δύο χρόνια να μην έχει προχωρήσει με ένα σχέδιο σε αποσυμφόρηση των δυσανάλογα επιβαρυνμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, να μην προχωρούν όπως θα έπρεπε οι υπηρεσίες ασύλου, να περιορίζεται η Κυβέρνηση σε πρόχειρες δράσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι προσλήψεις σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για τις προσφυγικές δομές και τελικά το φιάσκο στο οποίο κατέληξε και το πρόγραμμα αυτό, όπως και η κατά παρέκκλιση σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και οι απευθείας αναθέσεις. Τα έχουμε εξάλλου στηλιτεύσει όλες τις προηγούμενες ημέρες στα νομοσχέδια.

Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε απαράδεκτες σκηνές όπως

αυτές στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ελληνικό. Την άνοιξη είχα δει τον κ. Μουζάλα, και μου δεσμεύθηκε και δημόσια ότι σε δύο μήνες θα έχει τελειώσει το πρόβλημα. Υπήρχαν έτοιμες οι δομές, θα είχαν μεταφερθεί οι άνθρωποι του Ελληνικού, οι πρόσφυγες, σε δομές οι οποίες ήταν έτοιμες. Και μάλιστα μου είχε δείξει και το σχέδιο με το πού ακριβώς θα πάνε. Είχε πει σε δύο μήνες τότε από την άνοιξη του 2016 έως το καλοκαίρι. Και φτάνουμε στην άνοιξη του 2017. Αυτό είναι εγκληματική αναποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζονται τα κυκλώματα της εγκληματικότητας και, βέβαια, έχουμε και φαινόμενα όπως αυτά του Ωραιοκάστρου. Θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτά είναι απαράδεκτα φαινόμενα, καθώς παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των προσφυγόπουλων στο σχολείο και ντροπιάζουν κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κανείς δεν αμφισβητεί βέβαια - όπως σημειώνεται και στην επίκαιρη επερώτηση των συναδέλφων- ότι το μεγαλύτερο βάρος και τις πιο άμεσες συνέπειες σε τοπικό επίπεδο, αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή και τα νησιά. Στενάζουν και τα προβλήματα έχουν αποτυπωθεί ξεκάθαρα. Τα αρμόδια, όμως, Υπουργεία εξακολουθούν να εμπαίζουν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τις τοπικές κοινωνίες.

Έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι. Να μη μετρήσουμε τώρα το πόσο είναι, να μη συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία του μετρήματος. Νομίζω ότι δεν τιμά το ελληνικό Κοινοβούλιο. Για να γίνει, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια, να βελτιωθούν οι συνθήκες φιλοξενίας και οι σχετικές παροχές, οι οποίες συνεχίζουν να είναι ελλειμματικές, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Οι κάτοικοι δε των νησιών κάνουν λόγο -και έχουν δίκιο- για υποστελέχωση υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων φορέων. Είναι δυνατόν να αγνοούνται ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι των νησιών αυτών, που με αυταπάτηση στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, όταν η πολιτεία διαχρονικά ήταν απύσχα;

Τα προβλήματα γίνονται αρένα εσωκομματικών συγκρούσεων και αντιπαράθεσεων πολλές φορές και εντός της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει, επίσης, συνεργασία Κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν θα το κάνω σήμερα. Το έχουμε τονίσει εξάλλου εδώ και καιρό επανειλημμένα. Απαιτείται σχέδιο και συντονισμός μεταξύ Κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων, που να αποδίδει. Δεν υπάρχει τέτοιος.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να ενημερώσουν πώς θα γίνει αυτή η δίκαιη κατανομή αλλά και πώς θα υπάρξει συντονισμός σε όλα τα επίπεδα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά και πώς μπορούμε να ελπίζουμε τότε σε μια οποιαδήποτε δέσμευση για εκπόνηση ενός αναπτυξιακού και κοινωνικού προγράμματος προς όφελος των νησιών; Δικαίως πιστεύουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο τους κοροϊδεύετε για άλλη μια φορά.

Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε ορισμένα πράγματα. Είπατε ότι στον διαχωρισμό σε πρόσφυγες και μετανάστες δεν προχωρήσατε, γιατί, όπως είπατε, δεν μπορούσατε λόγω του ότι καθυστερεί η διαδικασία του ασύλου. Θα σας πω κάτι: Δεν έχετε τηρήσει την απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μην κρύβεστε πίσω από τις διαδικασίες ασύλου ότι είναι οι μοναδικές υπεύθυνες γι' αυτό το ζήτημα. Οφείλεται και σε εμμονές όχι μόνο στη διαδικασία ασύλου. Και όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία ασύλου πάλι δεν υπάρχουν έτοιμοι μηχανισμοί για να υπάρχει ο διαχωρισμός. Αυτή η συζήτηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχε γίνει και στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αλλά δεν προχωρήσατε.

Είπατε ταυτόχρονα ότι οι δήμαρχοι κάνουν λάθος. Είναι λάθος το μέτωπο με όλη την αυτοδιοίκηση, είναι λάθος να βάζετε αυτήν τη στιγμή απέναντί σας όλη την αυτοδιοίκηση. Να ξεκαθαρίσετε ποιες λογικές, ποιων δημάρχων και σε ποιο στοιχείο είναι λάθος και πού έχετε βοηθηθεί σε αυτήν τη διαδικασία και τι έχει κάνει η Κυβέρνηση, για να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός.

Ταυτόχρονα αναφερθήκατε στο θέμα της ομαλής κατανομής προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σωστά είπατε ότι

δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή η θέληση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτήσατε τι να κάνουμε καθώς, όπως είπατε, πετύχατε δώδεκα χιλιάδες μόνο στη μετεγκατάσταση. Να διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά. Αυτό σας λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Να σας θυμίσω ότι οι αρχικές αποφάσεις έλεγαν για εκατόν εξήντα χιλιάδες και στη συνέχεια για εβδομήντα δύο χιλιάδες. Σας λέγαμε τότε να μην προχωρήσετε σε φιέστες, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός τότε, για μετεγκατάσταση ενός ελάχιστου αριθμού ανθρώπων μόνο προς το Λουξεμβούργο, όταν δεν λειτουργούσε τίποτα σε αυτήν τη διαδικασία και να επιμείνετε στην υποχρεωτική κατανομή προσφύγων, στην υποχρεωτική μετεγκατάσταση. Δεν το ακούσατε και προχωρήσατε σε μία διαδικασία που την βρίσκετε μπροστά σας και σήμερα.

Και ταυτόχρονα μιλήσατε με έναν τρόπο προς την Αντιπολίτευση -φαντάζομαι όχι μόνο προς το κόμμα, που σας έκανε την ερώτηση, αλλά προς όλη την Αντιπολίτευση- ότι καλύτερα είναι να σιωπά, ότι μιλάει με επιπολαιότητα, με λαϊκισμό και εν πάση περιπτώσει ότι το προσφυγικό το έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα η Κυβέρνηση με επιτυχία.

Δεν νομίζω ότι αυτή είναι στρατηγική συνεννόησης, κύριε Υπουργέ. Δεν νομίζω ότι εσείς ακολουθείτε μια στρατηγική συνεννόησης. Εμείς το έχουμε αποδείξει ότι ακολουθούμε αυτήν τη στρατηγική της συνεννόησης -και το ξέρετε- σε πολλά νομοσχέδια, που έχετε φέρει εδώ, και σε τροπολογίες με πράξεις και στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.

Είπατε «Ποια είναι η θέση της Αντιπολίτευσης; Να τους φέρομε στην Αθήνα;» Είναι δυνατό να προχωράτε σε έναν τέτοιο κοινωνικό αυτοματισμό, να μιλάτε με έναν τέτοιον τρόπο και να χωρίζετε τις ανάγκες των νησιών και των αστικών κέντρων; Χρειάζεται αυτήν τη στιγμή σχέδιο με το οποίο θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σε όλη τη χώρα και όχι μία διαδικασία η οποία θα επιτείνει τα προβλήματα. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται αυτήν τη στιγμή ο τόπος.

Ολοκληρώνοντας και κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το ζήτημα του προσφυγικού είναι πολύ σοβαρό και δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν λύνεται ούτε με αυτήν την αντίδραση την οποία έχετε στην κριτική -όπως ξέρετε πολύ καλά- κριτική η οποία βασίζεται σε δεδομένα και σε στοιχεία. Χρειάζεται, επιτέλους, να βάλομε μπροστά τη λύση του προβλήματος, που θα σέβεται και τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα των κατοίκων. Σε αυτό εμείς είμαστε σταθερά υπέρ των δικαιωμάτων και των προσφύγων και των κατοίκων των περιοχών. Αλλά, χρειάζεται δίκαιη κατανομή και εντός της χώρας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, βέβαια, και σε διεθνές επίπεδο να ληφθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα λύσουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Σας ευχαριστώ.