

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ΄

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:

α) Προς τον Πρωθυπουργό:

ii. σχετικά με τη λήψη μέτρων για την παράνομη μετανάστευση στη χώρα, σελ. 4647

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής):

Πάμε τώρα στο προκείμενο, για τη μετανάστευση.

Ενθυμείστε, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί έτυχε και ήσασταν επικεφαλής της Αντιπολίτευσης τότε στον Δήμο της Αθήνας, ότι κάποιος είχαμε δει το πρόβλημα να δημιουργείται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και όταν το 2007 -και οφείλω να πω ότι ήταν από τις ελάχιστες φορές που συνδράματε τότε τη δημαρχία μου- ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε -και μάλιστα θεσμικά με προεδρικά διατάγματα όχι στην τύχη- τα κέντρα σίτισης, τα κοινωνικά παντοπωλεία, το κοινωνικό φαρμακείο και την Αθηναϊκή Αγορά, από πολλούς είχαμε κατηγορηθεί ότι κάνουμε επικοινωνία. Όχι από εσάς, εσείς τα στηρίζατε.

Αυτό ήταν το κνω how που μετέπειτα ολόκληρη η αυτοδιοίκηση μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει αυτόν τον δύσκολο ρόλο από ίδιους πόρους -να το ακούσει αυτό και ο κ. Βούτσης που είναι δίπλα- και κάποιος δήμοι δέχονται και λεφτά από τον φιλέ-σπλαχνο κ. Σόρος. Το αφήνω.

Θυμάμαι τις προγραμματικές δηλώσεις σας στη Βουλή, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν έχω το χρόνο να σας διαβάσω ολόκληρη την παράγραφο. Πείτε μου από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα τι έχετε ξεκινήσει να υλοποιείτε.

Αντίθετα, γνωρίζω ότι έχετε, ως Κυβέρνηση και ως κόμμα, αλλεργία στα κέντρα μεταναστών. Δεν μιλάω για κέντρα μεταναστών που δεν σέβονται από άποψη συνθηκών διαβίωσης στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, βεβαίως, έτσι; Γι' αυτό, σε χρόνο ρεκόρ κλείσατε ή μάλλον ανοίξατε και αδειάσατε την Αμυνδαλέζα, για να ξεχυθούν αυτοί οι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να έχει ληφθεί η παραμικρή πρόνοια, μα η παραμικρή πρόνοια, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ρίχνοντας το βάρος στην αυτοδιοίκηση και πάλι, που θα πάνε, που θα μείνουν, που θα πλυθούν, που θα ντυθούν και κυρίως που θα φάνε. Έτσι σήμερα βλέπουμε ένα από τα στολίδια της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως, να είναι στην κατάσταση, η οποία δεν περιγράφεται στην κυριολεξία. Πήγα εχθές το βράδυ αργά, αλλά γι' αυτό θα μιλήσω στη δευτερολογία μου.

Στην πρωτολογία μου θέλω να κλείσω, βάζοντάς σας τώρα σε επίπεδο ευρωπαϊκό το πρόβλημα, και θα μιλήσουμε μετά και για τα «εσωτερικά» μας. Η αιτιολογία που λέτε, ότι λόγω του πολέμου στη Βόρεια Αφρική γίνεται αυτό το κύμα, αυτό το τσουνάμι, δεν ισχύει. Ο πόλεμος στη Συρία έχει ξεκινήσει από το 2012, δεν ξεκίνησε το 2015 ούτε το 2014 και η «άνοιξη» στην Τυνησία και στο Ιράκ και στη Λιβύη, είχε ξεκινήσει επίσης μερικά χρόνια πριν. Μήπως, λοιπόν, είναι άλλος ο λόγος;

Δεύτερον, επειδή εγώ ποτέ, ξέρετε, στη ζωή μου δεν είπα «Αμερικανοί, φονιάδες των λαών» -όχι ότι τους είχα μεγάλη συμπάθεια βέβαια- εσείς το λέγατε -τώρα το αλλάξατε- έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι ευθύνη μπορεί να έχει -και σας το λέω επειδή μιλάτε συχνά πια με την κυβέρνηση της Αμερικής- η ίδια η Αμερική στην αποσταθεροποίηση της περιοχής εξαιτίας της οποίας απο-

σταθεροποίησης είναι αυτά τα ανεξέλεγκτα ρεύματα προς την Ευρώπη; Έχετε ποτέ σκεφτεί, για να τους το βάλετε ως θέμα, ότι μέσω αυτού του πράγματος επιδιώκουν την κοινωνική αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και μέσω προθύμων «Γιάνικιδων» την οικονομική αποσταθεροποίηση της Ευρώπης;

Ποιας Ευρώπης τώρα; Μιας Ευρώπης η οποία με τυμπανοκρουσίες βγάζει ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία τα πετάει μετά στον κάλαθο των αχρήστων, μιας Ευρώπης που υιοθετεί τη ρομαντική κατ' αρχάς πρόταση του Έλληνα Επιτρόπου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμη και αν ξεκίναγε να την υλοποιήσει, ήθελε χρόνο, διότι οι «χαρτογιακάδες» των Βρυξελλών, μόνο από γραφειοκρατία ξέρουν και τίποτα παραπάνω. Άρα έπρεπε να δούμε τι κάνουμε εμείς εδώ μέσα και δεν κάναμε τίποτα.

Θέλω επίσης να μου πείτε αν είναι αλήθεια -γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια- ότι ο Διεθνής Σταυρός έστειλε 300.000 ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος για να αντιμετωπιστεί ως επείγουσα η κατάσταση τώρα στο Πεδίον του Άρεως και αλλού στο κέντρο της Αθήνας. Και αλήθεια, γιατί μόνο εις την Αθήνα; Γιατί έρχονται μόνο στην Αθήνα οι μετανάστες από τα νησιά; Δεν υπάρχουν άλλα αστικά κέντρα να πάνε; Γιατί όλοι στην Αθήνα; Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Και να μου πείτε αν είναι αλήθεια ότι λόγω του capital control δεν μπορούσαν -λέει- αυτά τα χρήματα να εκταμιευθούν και επεστράφησαν πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που διάβασα σε εφημερίδες -γιατί σε εφημερίδες το διάβασα- είναι πληροφορία που δεν στέκει. Γιατί αν στέκει και βάλαμε capital control στις 300.000 του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που τα έστειλε για να αντιμετωπιστεί μέρος της κρίσης που περνάνε αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι, τότε είμαστε για τα πανηγύρια -συνολικά δηλαδή είμαστε για τα πανηγύρια.

Θα ήθελα, λοιπόν, να μου πείτε σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση, και ως προς την ανάσχεση. Αφήστε τη FRONTEX, η FRONTEX συλλαμβάνει, καταγράφει και τίποτα άλλο δεν κάνει και τους φέρνει μέσα, δεν είναι δύναμη αποτροπής.

Εδώ και έξι μήνες έχει καταστραφεί ο φράκτης στον Έβρο -έχω κάνει δύο ερωτήσεις και στην τελευταία μου απάντησε ο κ. Πανούσης μετά από τέσσερις μήνες- και δεν έχει καν ξεκινήσει η επιδιόρθωσή του. Θα τον ξαναφτιάξετε; Είστε εναντίον του φράκτη, οπότε θα γκρεμίσετε και τον υπόλοιπο; Τι θα κάνετε; Δεν μου έχει απαντήσει επ' αυτού του θέματος.

Κλείνοντας την πρωτολογία μου ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ: Αυτό δεν είναι θέμα για να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι και το κόμμα μου απόλυτα αλλά και εγώ προσωπικά στο βαθμό που μπορώ, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε σε οτιδήποτε, το οποίο θα είναι, όμως, ουσιαστικό -δεν θα είναι επικοινωνιακό, δεν θα είναι επιφανειακό- και κυρίως αποτελεσματικό.

Έχω να σας κάνω προτάσεις στη δευτερολογία μου. Βεβαίως ξέρω ότι ο πολιτικός αστερισμός στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια κινείται στην οικονομία αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι και άλλα προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα, όπως αυτό και άλλα, τα οποία είτε τα είχαμε βάσει κάτω από το χαλί είτε τα είχαμε παραμερίσει. Το ίδιο βλέπω κάνετε και εσείς αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι λάθος. Βεβαίως, εκεί είναι η αιχμή του δόρατος. Δεν πετώ στα σύννεφα, δεν ζω σε άλλη χώρα αλλά αυτά είναι επίσης προβλήματα, που σε ότι με αφορά και με τη θεσμική μου ιδιότητα αλλά και ως κόμμα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις.

Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα δικαιώματα δεν είναι a la cart. Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα για τους πρόσφυγες, νόμιμους ή μη, ή τους μετανάστες, νόμιμους ή μη, υπάρχουν και δικαιώματα και για αυτούς τους Έλληνες που ζουν σε αυτόν τον τόπο.