

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ'

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

#### ΘΕΜΑΤΑ

#### **B. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιτύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (ΑΞ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις», σελ. 7535- 7607

Σάμο, στον Έβρο όπου οι ροές αυξάνονται καθημερινά.

Αναμφίβολα και πριν από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα υφίστατο, αλλά ποτέ στην ανεξέλεγκτη διάσταση, που πήρε μετά τον Ιανουάριο του 2015, γιατί τότε κάποιες ιδεοληψίες για τους μετανάστες που λιάζονται και εξαφανίζονται έγιναν ημιεπίσημη ιδεολογία της νέας διακυβέρνησης και οι τοπικές κοινωνίες αφέθηκαν στην τύχη τους. Τα έζησε άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στη Λέσβο, εκεί όπου όπως και στη Χίο τον υποδέχθηκαν με κατεβασμένα ρολά και με μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας καθολικού χαρακτήρα, την οποία βεβαίως ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις γνωστές διχαστικές λογικές τους την απέδωσαν σε ακροδεξιούς, κατηγορώντας τους απλούς πολίτες του νησιού, υποτιμώντας την αγωνία τους για τις ζωές τους που υποβαθμίζονται, για τον φόβο που πλέον φωλιάζει στην καθημερινότητά τους.

Γιατί στην Κυβέρνηση, παρά την προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα, είναι πολλοί ακόμα εκείνοι που παραμένουν στην ουσία τυφλωμένοι από τις εμμονές τους, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν τις σοβαρές τους ευθύνες, όπως κάνουν για τα Εξάρχεια, για την εγκληματικότητα, για την ανομία στα ΤΕΙ. Πετάνε «λάσπη» στη Νέα Δημοκρατία και νομίζουν ότι ξεμπερδέψαν. Πλανώνται όμως πλάνην οικτράν.

Και μιλούν έτσι την ώρα που η Άγκυρα για λόγους εκβιασμού της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης αυξάνει ραγδαία τις μεταναστευτικές ροές, δημιουργώντας μάλιστα και νέες διαδρομές οι οποίες είναι επικίνδυνες για την εθνική μας ασφάλεια στον Έβρο, αλλά και διά θαλάσσης στις ακτές της Θράκης, όπως έγινε πρόσφατα με πλοιάριο, που ξεφόρτωσε μετανάστες στις ακτές της Ροδόπης.

Και ρωτάμε: αν είναι δύσκολη σχετικά η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων -και η θάλασσα έχει θαλάσσια σύνορα, τώρα το έμαθε και ο κ. Τσίπρας- γιατί δεν μπορούν να φυλαχθούν τα χερσαία σύνορα; Είναι αυτή η εικόνα ενός σοβαρού κυρίαρχου κράτους; Εξακολουθείτε να είστε υπέρ της κατεδάφισης του φράχτη στον Έβρο που υποστήριζαν στελέχη σας;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο έρχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση και προετοιμασία, αφού φθάσαμε το 2017 σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα αιτήματα ασύλου και εφέτος -μέχρι τώρα- σε περίπου δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα, με κάθε αίτημα να χρειάζεται έξι ή και περισσότερους μήνες για να εξεταστεί.

Το νομοσχέδιο επιδιώκει να ανακουφίσει την κατάσταση στα νέα γκέτο που δημιουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος που έβγαине «στα κεραμίδια» για την Αμυγδαλέζα, στα γκέτο όπου, πράγματι, κυριαρχούν απάνθρωπες συνθήκες και βρίθουν από κρούσματα εκμετάλλευσης ανθρώπων και βία, με θύματα εν τέλει τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Το ένα σκέλος της λύσης του προβλήματος είναι ξεκάθαρο: Επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, να γίνεται σαφής διαχωρισμός προσφύγων και μεταναστών.

Είναι θετικό γεγονός, κύριε Υπουργέ, η αύξηση των ανεξάρτητων επιτροπών στην Αρχή Προσφυγών.

Βασική παράμετρος, όμως, της λύσης είναι οι επιστροφές. Η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία και αυτό είναι οπωσδήποτε έργο που απαιτεί τη συνεργασία και τον συντονισμό της Ευρώπης.

Η αποσυμφόρηση των hot spots στα νησιά είναι μια αναγκαιότητα. Όμως, αυτό δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια τη μεταφορά του προβλήματος στην ηπειρωτική Ελλάδα ούτε, βέβαια, κατ' αυτόν τον τρόπο να έχουμε αύξηση των εισροών, να σταλεί ένα λανθασμένο μήνυμα στην άλλη πλευρά.

Σοβαρό κενό, ωστόσο, υπάρχει και στη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και αυτό δεν χρειάζεται καμμία Ευρώπη να μας το υποδείξει ή να μας βοηθήσει. Το τι συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιοχές τις εθνικά ευαίσθητες είναι γνωστό. Διάφορες ΜΚΟ, χωρίς ένα κανονιστικό πλαίσιο, με άγνωστους χρηματοδότες και άδηλους στόχους, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταστεί κράτος εν κράτει, δρώντας σε πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών, που προέρχονται από περιοχές όπου μισαλλόδοξες

**ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πάνω από τρία χρόνια το μεταναστευτικό έχει καταστεί μείζον ζήτημα, μία «βόμβα», που είναι έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή στη Λέσβο, όπου η Μόρια είναι συνώνυμο της εξαθλίωσης και της ανομίας, στη Χίο, στη

και ακραίες ιδεολογίες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες.

Αντιλαμβανόμαστε ότι στο χαλαρό αυτό πλαίσιο λειτουργούν και πολλές ΜΚΟ, που δικάινεται φιλικά προς την Κυβέρνηση, ότι εντός αυτών βρίσκουν εργασία εκατοντάδες «αλληλέγγυοι». Όμως, όταν μιλάμε για εθνική ασφάλεια, δεν χωρούν αυτού του είδους τα παιχνίδια.

Αναμφίβολα, κύριε Πρόεδρε, το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ελλάδα σηκώνει πολλαπλάσιο βάρος από εκείνο που της αναλογεί, με κίνδυνο να γίνει μια μόνιμη αποθήκη ψυχών. Δυστυχώς, δεν έχουν επιδείξει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη την απαιτούμενη αλληλεγγύη σε χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι πύλες εισόδου μεταναστών και προσφύγων.

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, όμως, επιβεβλημένη και η ουσιαστική φύλαξη των συνόρων, όπως επιβεβλημένη είναι και η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που λιμνάζουν.

Εν κατακλείδι, το προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα που σηκώνει αναβολή. Είναι ζήτημα που απειλεί την ίδια την κοινωνική συνοχή και πρέπει να δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις σήμερα και όχι ημίμετρα, όπως οι διατάξεις που συζητούμε.

Σας ευχαριστώ.