

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ΄

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:

β) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τη δημιουργία hot spot στη συνοικία των νεοπροσφύγων Ποντίων, Γκορυτσά Ασπροπύργου, σελ. 11009

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την απάντηση.

Βεβαίως αυτά που θέλω να πω για το τοπικό, δεν μπορώ να μην τα συνοδέψω στην αρχή –λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- και με κάποια γενικά στοιχεία.

Ακούσαμε σήμερα εδώ την είδηση ότι το Ελληνικό και ο Πειραιάς θα αδειάσει. Το ελπίζω.

Ακούσαμε επίσης τον κύριο Υπουργό, να μας λέει ότι η Ειδομένη ήταν μια ντροπή, δεν είπατε τη λέξη αυτή, θα την πω εγώ. Κακώς άδειασε τόσο εν κρυπτώ, γιατί ήταν καλή η διαδικασία όπως εξελίχθηκε. Μπορεί να άργησε, αλλά έγινε καλά. Γιατί εμείς στη Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν πρόκειται να λέμε το «όχι σε όλα». Σε αυτό επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θα σας μοιάσουμε. Να σας θυμίσω τη δαιμονοποίηση της Αμυγδαλέζας. Γιατί όταν κάναμε προαναχωρησιακό - προαναχωρησιακό κέντρο ήταν η Αμυγδαλέζα- ας φωνάζατε να γίνει καλύτερη και όχι να γίνεται δαιμονοποίηση αυτού του πράγματος, μιας πολιτικής την οποία αναγκαστήκατε, έστω με καθυστερήσεις, να την υλοποιήσετε.

Λοιπόν, πάμε στο συγκεκριμένο. Θα συμφωνήσω, επίσης, και όντως η προσφυγική μου καταγωγή μου δίνει νομίζω, τουλάχιστον από την εμπειρία τη βιωμένη των προγόνων, η οποία μπαίνει μέσα στα σπίτια μας και μας γαλουχεί, την αίσθηση ότι η λέξη «πρόσφυγας» δεν είναι μια λέξη η οποία δεν είναι τιμητική. Τι πάει να πει; Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι οι οποίοι διώχθηκαν από τον τόπο τους. Μπορεί να είναι Έλληνες. Χαίρομαι που δέχεστε τον όρο μου. Είναι νεοπρόσφυγες, με την έννοια ότι δεν έχουν έρθει από παλιά, Έλληνες είναι, αλλά ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί καλά και οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη.

Τώρα, χαίρομαι που είπατε ότι δεν θα γίνει εκεί. Γιατί; Γιατί, κύριε Υπουργέ, μπορεί να μου αντικρούσετε όλα τα επιχειρήματα και μπορούσαμε να καθίσουμε κάτω και να σας λέω και να μου λέτε, αλλά θέλω δύο μόνο πράγματα να τονίσω. Το πρώτο έχει την τοπική διάσταση. Και το άλλο νομίζω ότι αφορά τον τόπο, τη δυτική Αττική αλλά αφορά και όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν φαινόμενα.

Για το τοπικό κοιτάξετε να δείτε, παρότι και η ίδια, όπως σας είπα, είμαι γόνος προσφύγων, θέλω να κατανοήσετε την αίσθηση των κατοίκων της περιοχής. Έχετε δίκιο. Και έχουμε υποστεί και εμείς πολλές φορές τη μήνη των δημάρχων οι οποίοι λένε: «Όχι εδώ, όχι σε εμένα». Ίσως και ο κύριος Πρόεδρος που μας ακούει εδώ στη δική του περιοχή να έχει τέτοια φαινόμενα, όχι μόνο για το προσφυγικό, για άλλα. Ο δήμαρχος να λέει: «Όχι εδώ, όχι σε εμένα, στον άλλο».

Πολλοί δήμαρχοι είναι έτσι, δυστυχώς, κυρίως για περιβαλλοντικά οχλούσες δράσεις πρωτοβουλίες και έργα, που ο παριστάμενος εδώ Υπουργός Περιβάλλοντος γνωρίζει. Αυτό, όμως, ειδικά οι κάτοικοι της δυτικής Αττικής, αφού την ξέρετε, έχουν έναν λόγο παραπάνω, έχουν μια ευαισθησία παραπάνω.

Εγώ δεν λέω να μη γίνει τίποτα στη δυτική Αττική, να μην πάροουμε πρόσφυγες στη δυτική Αττική. Λέω όμως –και αυτό είναι το δεύτερο- πως ελπίζω και κατανοώ από την απάντησή σας ότι αναγνωρίζετε και εσείς ότι επιτέλους δεν μπορούμε στη φτώχεια να βάζουμε φτώχεια. Αν θέλουμε να υπάρχει κοινωνική μίξη, αν θέλουμε να υπάρχει κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση, δεν θα βάλεις πρόσφυγες στις πιο δύσκολες περιοχές, κύριε Υπουργέ, σε αυτές, όπως μου τις είπατε, με τη φτώχεια τη μεγάλη, με το πρόβλημα ενσωμάτωσης και με τα εγκληματικά προβλήματα.

Διότι και όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, εσείς ξέρετε πολύ καλά –και ίσως καλύτερα από εμένα- και αν είχαμε εδώ χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο στη Βουλή, θα μου λέγατε ότι και στα συγκεκριμένα hot spots που υπάρχουν γύρω-γύρω στην Ελλάδα οι πληθυσμοί είναι μικτοί και εκεί και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει απολύτως την κατάσταση.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Αυτό δεν το λέω για να φοβίσω αλλά για να επισημάνω ότι για ένα πρόβλημα που κάποιες ομάδες κοινωνικές, κάποιες ομάδες πολιτικές, επενδύουν στον διχασμό, στον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, πολύ εύκολα θα ακούσουν τώρα αυτή τη ρητορική, όπως για παράδειγμα ο κάτοικος της Γκορτυσάς. Εκεί

υπάρχει ένα ξέσπασμα. Καλό είναι, λοιπόν, να μη γίνει εκεί.

Και σε ό,τι με αφορά ως Βουλευτή της περιοχής και εκπροσωπώντας τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μπορώ να συμβάλω στο να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να το κάνω.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.