

Η Συμπαρατάξη Πολιτών για το προσφυγικό-μεταναστευτικό

13 Ιανουαρίου 2020

Tags Κατηγορίες



Ανοιχτή επιστολή της Συμπαρατάξης Πολιτών προς τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου αλλά και όλης της χώρας δημοσιοποιώντας τις απόψεις της για το προσφυγικό καταθέτοντας την κάθετη διαφοροποίηση της από το σκεπτικό και τις επιλογές της Κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: “Μια ακόμα σύσκεψη για το προσφυγικό, αυτοδιοικητικών και φορέων του Β.Αιγαίου,- σε συνέχεια προηγούμενων- με τους επαναστατικούς λόγους και την απραξία των μηνών που προηγήθηκαν. Μια σύσκεψη για τις νέες κλειστές δομές που προτείνει η Κυβέρνηση και έχουν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους οι συμπολίτες μας. Αυτό που βγήκε στην επιφάνεια στην χτεσινή σύσκεψη και έγινε φανερό από πολλές τοποθετήσεις ήταν η επίλυση των διαφορών εντός της «δεξιάς πολυκατοικίας», καθώς και το να βγάλει ο κάθε ένοικος το μπαλάκι των ευθυνών από πάνω του.

Πρώτος και καλύτερος ο κ.Περιφερειάρχης , που από την ανάληψη των καθηκόντων του ακούσαμε κινδυνολογίες, είδαμε βαρύγδουπες δηλώσεις του από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας ,τον είδαμε να κάνει μικροπολιτική από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εντέλει λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών σε άλλες περιοχές της χώρας , είδαμε την εκδήλωση της χαράς του για τα νέα κλειστά κέντρα, τον είδαμε να διαπραγματεύεται με την Κυβέρνηση για το ποια θα είναι η θέση τους, είδαμε την αναδίπλωσή του μετά την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών, είδαμε επίσης το “φιάσκο” της προηγούμενης εξαγγελίας για κινητοποιήσεις προκειμένου να μην δυσαρεστηθούν οι Κυβερνητικοί παράγοντες που τον στηρίζουν- εκείνον και τους συνοδοιπόρους του- , τον βλέπουμε πια σε πανικό.

Τον βλέπουμε όμως, όπως και τους συνοδοιπόρους του και την Κυβέρνηση, να ανέχεται να στοιβάζονται πάνω από 40.000 άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες στα νησιά μας. Γεγονός που – πέραν από την ανθρωπιστική διάσταση που αποτελεί γροθιά στο στομάχι των νησιωτών της αλληλεγγύης- δυσφημεί τα νησιά μας και τους κατοίκους τους

Αγαπητοί συμπολίτες στα νησιά του Β. Αιγαίου, αγαπητοί συμπολίτες όλης της χώρας,

Απέναντί σε όλους αυτούς και όλα αυτά υπάρχουμε και εκφραζόμαστε όλοι εμείς οι πολίτες του Β. Αιγαίου που λέμε πως:

Δεν μπορούμε να δεχτούμε, να στοιβάζονται άνθρωποι κάτω από άθλιες συνθήκες , για λόγους τιμωρητικούς και παραδειγματισμού των προσφύγων, μέσα από τις ιδεοληψίες και την -πανθομολογημένη στη σύσκεψη- ανικανότητα της Κυβέρνησης που καταδικάζει πολλαπλά τα νησιά μας και τους κατοίκους τους. Τα νησιά μας σηκώνουν το βάρος της υποδοχής δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο βάρος.

Δεν κινδυνεύουμε να αλλοιωθούμε εθνικά και θρησκευτικά ως πληθυσμός από μερικές χιλιάδες πρόσφυγες διαφόρων εθνοτήτων και θρησκειών που οι μισοί είναι παιδιά. Τις εξετάσεις τις έδωσαν 20 γενιές Ελλήνων στα 400 χρόνια σκλαβιάς καθώς και από την αφομοίωση τα προηγούμενα χρόνια ενός εκατομμυρίου οικονομικών μεταναστών, σε τέτοιο βαθμό, που σήμερα μιλούν άπταιστα ελληνικά και σηκώνουν περήφανοι την ελληνική σημαία, που τους χειροκροτούμε στους στίβους που διαπρέπουν σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλους.

Δεν θέλουμε να φοβίσουμε ακόμα περισσότερο τους συμπατριώτες μας στην υπόλοιπη χώρα για να μην δεχτούν ποτέ στα μέρη τους ,τους ανθρώπους αυτούς

Δεν θέλουμε να φοβίσουμε όλους τους Έλληνες ώστε να μην στείλουν τα παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν θέλουμε να φοβίσουμε ή να κάνουμε να νοιώσουν αποστροφή για τα νησιά μας, τους πολίτες του κόσμου ώστε να μην έρθουν για διακοπές στα νησιά μας .

Δεν θέλουμε να σπείρουμε στην κοινωνία κλίμα θυμού και φόβου εναντίον όλων

Δεν θέλουμε το κλίμα αδράνειας που έχει εγκατασταθεί σε όλους τους άλλους τομείς ουσιαστικής αρμοδιότητας των αυτοδιοικήσεων α' και β' βαθμού, που θα έπρεπε να δουλεύουν με φουλ τις μηχανές για να ξεπεράσουμε διαρθρωτικά προβλήματα δεκαετιών έχοντας ήδη έτοιμα σχέδια δράσης.

Θέλουμε να ανατρέψουμε το κλίμα καχυποψίας που έχει εγκατασταθεί στις κοινωνίες των νησιών μας, με αποτέλεσμα η λέξη «αλληλεγγύη» να έχει γίνει συνώνυμη με βρισιά. Δεν είναι δυνατό να καταδικάσουμε το λαϊκό αίσθημα που ωθεί τους συμπολίτες μας στην προσφορά μιας κουβέρτας, ενός μπουφάν ή ενός ζευγαριού παπουτσιών στους κατατρεγμένους στις "ζούγκλες" με τις αυτοσχέδιες καλοκαιρινές σκηνές έξω απ τα ΚΥΤ των νησιών μας .

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχοντας σαν κόκκινες γραμμές τρία σημεία στα οποία κανείς δεν διαφωνεί:

1. Άμεση αποσυμφόρηση των νησιών μας ,χωρίς άλλη κοροϊδία και χρονοτριβή. Ισοκατανομή αναλογικά σε ολόκληρη τη χώρα κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λειτουργία των ΚΥΤ στα όρια της χωρητικότητας τους
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της αποσυμφόρησης , ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών
3. Καμία νέα δομή στα νησιά μας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ η προώθηση των αιτημάτων να διαρθρωθεί προοδευτικά σε 3 επίπεδα:

Α) Άμεσα, παραστάσεις εκπροσώπων της Περιφέρειας στο Ελληνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συναντήσεις οργανωμένες και στοιχειοθετημένες:

- με τους βουλευτές των νησιών όλων των κομμάτων ώστε να καταθέσουν κοινή επερώτηση στη Βουλή για τις άμεσες ενέργειες που επιβάλλονται στη διαχείριση του μεταναστευτικού με βάση το ελάχιστο διεκδικητικό πλαίσιο,
- με όλα τα κόμματα της Βουλής ώστε να ζητηθεί η σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών Κομμάτων για τη χάραξη ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής άμεσα,
- με τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων για να θέσουν από κοινού στο ΕΚ τα θέματα τροποποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής πάνω στο θέμα, τόσο σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του προσφυγικού, όσο και στην απάλειψη των αιτίων που το δημιουργούν,
- με τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Πρόεδρο της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Υπάτο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με το παραπάνω σκεπτικό.

Β) Εφόσον οι παραπάνω ενέργειες δεν αποδώσουν, την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων που να οδηγούν σε πλήρη νέκρωση της λειτουργίας των νησιών του Β.Αιγαίου, ακόμα και εκείνων που δεν δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες δεδομένου ότι επιβαρύνονται έμμεσα εξαιτίας του κλίματος αδράνειας.

Γ) και εφόσον οι παραπάνω ενέργειες δεν αποδώσουν, να προχωρήσουμε στην υποβολή των παραιτήσεων όλων των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης και των φορέων των παραγωγικών και των επαγγελματικών τάξεων.

Αγαπητοί συμπολίτες στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, αγαπητοί συμπολίτες όλης της χώρας

Θα ήταν εύκολο για μας να αφήσουμε να εξελιχθεί η εσωτερική διαμάχη στο κυβερνών κόμμα και να απολαύσουμε τους καρπούς. Όμως η εμπειρία του παρελθόντος από αντίστοιχες καταστάσεις που εξελίχθηκαν σε εθνικές ,οικονομικές και πολιτικές τραγωδίες, η κρισιμότητα του θέματος, τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής ,αλλά και η διεθνής συγκυρία, μας επιβάλλουν να είμαστε στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης. Σε καμία

περίπτωση όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε στα παιχνίδια των Κυβερνόντων.

Καλούμε όλους τους πολίτες των νησιών μας να αναλάβουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες.”



ΕΡΤ Αιγαίου